

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen - 2018/2019- April. 131



Bolster Bode

Een intro...daar zitten we weer. De Bode is klaar, weer behoorlijk gevuld met verslagen en nieuws. Nu de intro nog. Niets verplicht, maar, wel een traditie. Wat zullen we deze keer noteren? We moeten niet in herhaling gaan vallen, dat we trots zijn op ons cluppie met alle activiteiten die worden en werden aangeboden. Dat de frisse groene bladeren weer langzaam aan de bomen verschijnen en dat het bos daarmee weer er weer lekker fris en vrolijk uitziet....dat weten de lezers wel.

Dat er überhaupt verslagen instaan in deze Bode..dat is ook geen nieuws.

Veel leesplezier...ook al vaker gemeld..Een oproep om eens wat in te sturen, ook al in meerdere Bode's geopperd. Maar wat dan wel?

Want wat ooit geschreven is, dat staat natuurlijk nog. We hopen dat iedereen met plezier dingen terug leest en de Bode ook bewaard als een soort archief, waaruit we over zoveel jaren nog herinneringen worden gehaald die al wat naar de achtergrond zijn geschoven...

We houden het daarom deze keer maar weer mooi op.

VEEL LEESPLEZIER



Op de planning

9 Mei: De Bosbengels gaan statiegeld flessen ophalen in Baarschot

10 Mei: GOEDE DOELEN DAG BINGO (voor de oudere leden, ouders, vrijwilligers, inwoners van de gemeente, vrienden etc...)

11 mei : GOEDE DOEL DAG

Deze gaan we nog plannen. Het is al wel bekend wat het goede doel voor dit jaar is....je hoort later meer!

24, 25 en 26 mei Ardennenweekend

Voor de seniorengroepen!

15 Juni: SLOOTJESDAG

Deze dag organiseren we met de Visvereniging en de Natuur vereniging. Niet alleen leden van deze vereniging zijn welkom. Houd de Facebook pagina van de Sloopjesdag Diessen in de gaten.

1^e week zomervakantie ZUID

KAMP!

Goede Doelen Dag 2019

Wat is al gedaan:

- De Bosbengels gaan plantjes verkopen
- De Knerten hebben auto's en fietsen gepoetst
- Mariëlle en Kim zijn op pad geweest voor sponsor geld en bingo prijzen

Wat gaan we nog doen:

- We hopen dat iedereen reclame gaat maken voor de Bingo die georganiseerd wordt voor de oudere leden, ouders, vrijwilligers en iedereen die wil komen (nodig je familie, vrienden, burens etc. maar uit!)
- Drinken, drinken...en nog meer drinken 😊 Met andere woorden, statiegeld flessen sparen en laat iedereen weten dat je ze op komt halen de 11^e mei

Planning

9 mei, de Bosbengels halen in Baarschot de flessen op en gaan koeken/chocolade repen verkopen (Top, Fijn dat jullie dit willen doen Bosbengels. We begrijpen dat jullie op zaterdag lekker gaan voetballen maar zijn erg blij met dit aanbod/alternatief!)

10 mei, BINGO!

11 mei, iedereen die zich opgegeven heeft verwachten we om 9.30 uur bij de Zijthorst. Wil je als nog mee doen of willen je vrienden helpen, laat het ons weten, je bent van harte welkom!

11 Mei, Goede Doelen Dag





jong
nederland

Goede Doelen Dag 2019

Vrijdag, 10 Mei, 19:30 uur

BINGO in Hercules

Met prijzen gesponsord door lokale bedrijven

De gehele opbrengst gaat naar

Benjamin
Jeugd en werker met zorg

en



**DE
ZONNE
BLOEM**

Afdeling Diessen-Haghorst-Baarschot

Voor oudere leden,
ouders, vrijwilligers,
buren, vrienden,
familieleden.....wees
welkom!

Oekels, April 2019

Tja, de Oekels, daar hoor je niet snel iets over. Met goedkeuring mag ik dit stukje voor ze in de Bolster Bode zetten. (en mocht er een stukje op Facebook)

Vrijdag 19 april heb ik samen met Britt en Lieke van de Oekels de Oekel jongens Thijmen, Justin en Mike uitgedaagd om een ei te koken boven een kampvuur, in een plastic zakje.

Het viel niet mee, maar het was een gezellige avond. Een kampvuur was zo geregeld, een ei koken was nog niet zo "appeltje eitje".

De meiden laten maar wat graag weten dat zij de uitdaging gewonnen hebben. Een behoorlijk gestold ei was het resultaat van geduld en uithoudingsvermogen 😊



Hoe heet je?

Iris Roozen

Hoe heet jou leiding?

Kim en Madelon ze zijn super lief actief en creatief

Bij welke groep zit je bij JN?

De Knerten

Hoe lang zit je al bij JN?

8 jaar

Wat vind jij zo leuk aan JN?

Allemaal verschillende activiteiten en gezellig zijn

Als jij iets mocht kopen, voor JN wat zou dat zijn?

Gezelschapspelletjes

Wat zou jij met JN wel eens willen doen?

Naar de Kerk

Wat is jou lievelingsspel en hoe speel je dit?

Vleeshoop : je gaat met een groep in een kring staan en 2 kinderen worden uit de kring gekozen de rest gaat in elkaar kruipen en houdt zich stevig vast de 2 kinderen moeten proberen kinderen er voorzichtig uit te trekken

Speel je liever binnen of buiten?

Buiten

Wat is jou leukste/grappigste/mooiste moment bij Jong Nederland?

Hahaha altijd als ik op kamp ga ben ik de eerste die vies of nat wordt ik vind dat wel de grappigste momenten

Wil je verder nog iets kwijt of vertellen?

Leuk dat ik dit mocht invullen ❤️

Op de foto, Iris (rechts) samen met Romy.





Bikkels April 2019

Op 4 april was het idee om een klein stoeltje te pionieren met daarna een bakje met tuinkruiden of bloemetjes. Het knopen van het stoeltje was toch iets moeilijker dan de leiding dacht. Maar dat mocht de pret niet drukken, iedereen probeerde het eerst zelf maar de leiding hielp hier en daar mee. Uiteindelijk heeft iedereen alleen een potje met tuinkruiden of bloemetjes meegenomen.

Op 11 april speelden we lekker buiten spelletjes in het zon. We begonnen met het spel burchtbal door samen de bal naar elkaar over te spelen moest je proberen om een driepoot omver te gooien met de bal. Je moest goed vrijlopen en snel de bal naar elkaar overspelen. Soms is het nog wel moeilijk om goed naar de spelregels te luisteren en niet te mopperen op elkaar, nadat we alles nog een keer goed uitgelegd hadden. Ging het volgende potje veel beter, iedereen speelden naar elkaar met een heel stuk minder gemopper. Daarna speelden we nog hand stand en de bal is voor, dit wilde graag iemand nog een keer doen, nu het toch zo lekker weer was, was hier ook nog wel even tijd voor. Als laatste speelden we met z'n alle nog het spel drie is teveel. Daarna was het nog even tijd om lekker vrij te spelen, sommige speelden in de hut en andere speelden het spel tien tellen in de rimboe.

Op 18 april de donderdag voor Pasen, was er tijd voor een eierprogramma. We verdeelden de groep in kleine groepjes, elk groepje kreeg enkele materialen plakband, rietjes, bekertje, watjes etc. en een ei. De bedoeling was dat je een constructie ging maken waarbij het ongekookte ei heel bleef als we dit vanaf het klimrek zouden vallen. Sommige gebruikte veel plakband, andere maakten er nog een ladingsbaan bij en een parachute. Een ander groepje maken een lekker eier cappuccino. Alle eieren werden van het klimrek afgegooid, bijna alle eieren bleven heel. Daarna werden er nog chocolade eieren verstoppt in de bossen, het zoeken bij de Bikkels ging iets minder dus liggen er nog enkele eitjes in de bossen. Maar waarschijnlijk zullen deze allemaal gesmolten zijn.

Bikkelweekendje April 2019

Ook bleven de Bikkels een nachtje bij de Bolsterslapen in de maand april. Zaterdag 13 april kwamen alle Bikkels op tien uur aan bij de Bolster. Alle spullen werden in de gymzaal neergezet, zodat we daarna meteen aan het programma konden beginnen. Eerst moesten er aanwijzingen in de bossen gezocht worden wat we zouden gaan doen. Met verschillende puzzels kwamen we erachter dat we naar het pionierhok in de bak van de touwen moesten kijken. Maar hoe ging het pionierhok nu open? Gelukkig kregen we hulp van de Knertleiding die er op dat moment ook was. In de bak met de touwen lagen enkele enveloppen, waarmee we een speurtocht gingen lopen. Bij elk kruispunt moest er een envelop open gemaakt worden waarop een dierenvraag stond door het goede antwoord te geven, liepen we de goede kant op. Enkele keren liepen we verkeerd en moest de vraag opnieuw. Uiteindelijk kwamen we bij de picknickplaats uit. We hadden hier lekkere broodjes en wat drinken. Om te kijken waar we daarna naar toe moesten we in de Reusel gaan magneetvissen. Hier lagen twee kistjes. Een kistje zat een zak marshmallows in, dat wordt smullen bij het kampvuur 's avonds. In het andere kistje stond dat we allemaal een ijsje konden eten bij de Gulle Brabander (Kikkerspeeltuin). Met de auto's reden we daarheen. Waarbij we heerlijk buiten in de speeltuin konden spelen, ondertussen aten we een ijsje. Nadat we uitgespeeld waren gingen we terug naar de Bolster. De bedjes werden opgemaakt voor in de avond. Daarna speelden we met z'n alle nog een favoriet spel van de Bikkels namelijk Buskruit! Daarna was het weer tijd om avond te eten, aardappeltjes met komkommer en een hamburger met een toetje na. Met z'n alle werd de tafel opgeruimd en de afwas gedaan. Tijd voor het laatste spel een bosspel, in het bos waren emmertjes verstopt met een dierenplaatje erop, iedereen kreeg een stukje van een plaatje in dit moest in het goede emmertje gedaan worden. Om het moeilijk te maken liepen er nog enkele tikkers rond. Bij een kamp, hoort natuurlijk ook een kampvuur. Iedereen zocht hout, zodat we een kampvuurtje konden maken, met onze marshmallows die we hadden opgevist. Terwijl de meiden de jongens haren deden. Tijd om naar onze bedjes te gaan en de chips en snoepjes op te eten ondertussen draaiden de film Zoop in Afrika. De volgende dag na het ontbijt gingen we naar de Maxiorenslag in Wintelre. Waar we verschillende spelletjes speelden, zoals een hindernisbaan, ballontrappetje, uitbeelden en touwtrekken. Helaas vielen we net buiten de prijzen maar we hadden veel plezier en goed ons best gedaan en daar draait het om. Terug gekomen bij de Bolster werden alle bedjes opgeruimd en werd de Bolster netjes opgeruimd. Een lekkere lunch met een boterham frikandel ging er wel in. We speelden met z'n alle in de hut en aten daar nog de laatste frikandellen op. En daar stonden de eerste ouders al op hun kids op te halen. Maar al met al was het een leuk en geslaagd weekendje!



Minioeren April 2019

Vandaag leek het al wel een beetje Pasen bij de Minioeren.

We lazen een verhaal over een kuiken en bouwden een nest voor de kuikentjes. Er werd flink gegraven en met emmers water gesjouwd. Een gracht moest voorkomen dat de wilde dieren bij de kuikentjes konden komen. (we hadden beloofd dat ze deze keer met water buiten mochten spelen...dan zorgen we ook dat dat in het programma past)

We kleurden gekookte eitjes en zaaiden voorjaarsbloemen.

Spontaan werden er ook mooie tekeningen gemaakt en ontstond er een watergevechtje.

Alle Minioeren hopen we weer te zien in mei, dan is er een Miniorendag waarvan alle Minioeren met een brief op de hoogte zijn gesteld (heb je de brief gemist, laat het ons dan z.s.m. weten via Bolsterbode@hotmail.com)

Tot snel weer!





Knerten April 2019

6 April hebben de Knerten met hulp van de Kiddogroep de voorbereidingen getroffen voor de Zonnebloem activiteit. Een aantal leden heeft boodschappen gehaald, er werden materialen klaargezet en er werd van alles geknutseld. De vrijwilligers hebben met trots alles staan aanschouwen en maar amper hoeven sturen in de voorbereidingen.

Zaterdag 13 april, eerder dan dat we normaal starten kwamen we samen om alles klaar te zetten voor de Zonnebloem activiteit. De Knerten hadden een sjoeltoernooi voorbereid (zie ook artikel Hilverbode, verderop in deze Bolster Bode). We kregen van de Zonnebloem heel wat complimenten!

Trots op de Knerten. Naast zich te hebben ingezet voor de Zonnebloem zijn ze de week later weer actief voor de Goede Doelen Dag. Ze poetsen auto's en fietsen. Ook maakten ze voor de Zonnebloem een waardebon die we de 11^e mei aanbieden. Het is dan wel geen geldbedrag, met een gratis activiteit voor hun leden zullen ze, zo denken wij, ook blij zijn.



'De jeugd van tegenwoordig' daagde 'de oudjes' uit

In september gaven de Knerten, leden van een juniorengroep van Jong Nederland Diessen aan een keer iets te willen organiseren voor 'de kleintjes'. Ze mochten aangeven wat ze graag in het nieuwe seizoen wilden doen en dit idee bracht de vrijwilligsters op een ander idee. Ze kwamen met een voorstel 'iets organiseren voor de leden van de Zonnebloem afdeling Diessen, Baarschot, Haghorst. De Knerten waren direct enthousiast.

Wat zouden ze kunnen organiseren waar zowel ouderen als de leden zelf aan mee konden doen? Al snel bedachten ze dat het 'iets' een sjoeltoernooi moest worden. Ze stelden het voor aan het bestuur van de Zonnebloem en het idee werd direct omarmd. Met een uitnodiging, opgesteld samen met de Knerten, werden de Zonnebloem leden 'uitgedaagd' om te komen spelen. Het duurde daarna wel een poos voor ze echt aan de slag gingen met de organisatie. Ze prikten een datum in april.

Nederland reken we ook niet wekelijks prijzen uit na een spel' was de berekening. Een kleinigheidje met 'bedankt voor uw komst' stond wel op de planning. Er werd flink geknipt en geplakt. Een aantal leden ging boodschappen halen. Koffie en thee was aanwezig maar geen koffiemelk en koekjes. Er werd goed bekeken wat ze konden halen voor het budget wat de vrijwilligsters mee hadden gegeven. Werden het de duurere paasetjes of toch de koekjes waarvan iedereen er dan zeker twee kon opsnoepen?



Na het welkomst woordje en een kort voorstel rondje begonnen de Zonnebloem deelnemers en de Knerten aan het sjoeltoernooi. Per sjoelbak waren twee 'Zonnebloemen' en twee Knerten ingedeeld. De Knerten die niet mee speelden zorgden ervoor dat niemand drinken te kort kwam. De keuken hadden ze op eigen initiatief ingedeeld als sjoelkeuken waar elk kopje steeds afgewassen werd voor iemand weer



Goede voorbereiding

De Knerten zijn in de leeftijd van 11 tot 13 jaar en komen wekelijks samen bij de Bolster voor iedere keer weer een ander programma. Dat ze nu zelf een programma mochten regelen vonden ze erg leuk.

De 6e april, toen alle opgaven van de Zonnebloem leden binnen waren, maakten de Knerten een planning. Er werd een operingswoordje op papier gezet waarbij goed werd nagedacht over hoe je ouderen netjes aanspreekt. Er werden teams op papier gezet en kaartjes gemaakt met de deelnemers per team erop voor op de tafels. De sjoelbakken werden klaargezet en de stenen geteld zodat alle teams evenveel stenen zouden krijgen. Er werden posters geknutseld met daarop zonnebloemen voor het welkom bij de Bolster. Spontaan bedachten de Knerten zelf dat er ook 'zonnebloemen' moesten komen om aan alle deelnemers mee te kunnen geven. Er werden geen prijzen gehaald. 'Meedoen is belangrijker dan winnen en bij jong

Er werd serieus gekeken naar de prijzen maar ook naar de koekjes zelf, ze moesten wel lekker zijn. Normaal drinken ze tijdens het groepdraaien niet uit kopjes met schoteltjes daaronder. Deze zijn wel aanwezig. Een paar Knert meiden hadden vast kopjes en schoteltjes geteld en bekeken of ze niet per ongeluk een barstje hadden.

Gezellig evenement

De 13e april stond door deze goede voorbereiding alles vlot klaar. De Knerten bespraken onderling al waar ze op wilden letten en hoe alles precies zou verlopen. Nadat de koffie klaar was zijn de Knerten als groep nog even bij elkaar komen. 'Praat luid, duidelijk en niet te snel, wees beleefd en maak er een leuke ochtend van voor zowel de Zonnebloem deelnemers als jullie zelf'.

Een beetje onwennig en verlegen ontvingen de Knerten de eerste ouderen. Ze namen de jas mee aan, wezen de mensen naar de juiste sjoeltafel en voor wat te drinken.

verse koffie of thee kreeg.

Het spel werd door de verschillende teams net steeds wat anders gespeeld en ook de punten telling hield iedereen toch net wat anders bij. Maar, zoals al aangegeven in het welkomst woordje: het draait niet om winnen maar om mee doen. En mee doen, dat deed iedereen! Daar zorgden de Knerten wel voor. Zij legden de sjoelstenen keurig klaar voor diegene die daar zelf wat moeite mee had, telde de punten op en paste het tempo netjes aan zodat er een ontspannen en gezellig sfeer hing.

De tijd vloog om en nadat de punten opgeteld waren wisten ze per team wie de meeste punten binnen had 'geharkt'. Na een dankwoordje van de Knerten werden ze zelf verrast door een dankwoordje van twee bestuursleden van de Zonnebloem en een bedankje. Zowel de deelnemers van de Zonnebloem als de Knerten waren enthousiast en sluiten niet uit dat er nog eens een gezamenlijke activiteit komt in het volgende seizoen.