

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen
Seizoen 2013-2014 - April - Nummer 68



BOLSTER BODE

Opnieuw geïnspireerd door de "Durf te vragen avond" hier een vraag:

- Hoe kunnen we er voor zorgen dat van alle groepen elke maand een stukje in de Bolster Bode komt?

Meer aan intro heeft de Bolster Bode deze maand niet ;-)

Stuur je antwoord naar: [Bolsterbode@hotmail.com](mailto:bolsterbode@hotmail.com)

Benieuwd naar de tips, adviezen en ideeën!

GEVONDEN!

We zijn blij te kunnen melden dat er naast een blokje "Gezocht" nu ook een blokje met "Gevonden" is!

Corrie Hoosemans las in de vorige Bolster Bode dat we op zoek waren naar iemand die de verhuur van de Bolster wil bij houden. Ze stuurde ons een mail met de vraag of ze nog wat meer informatie kon krijgen. Esther, die nu de verhuur regelt, heeft Corrie gesproken.

We vinden het jammer dat Esther gaat stoppen, maar zijn blij dat we al zo snel een opvolger voor haar hebben gevonden!

Esther gaat dus binnen kort stoppen bij Jong Nederland Diessen. Corrie gaat het team in. Via deze weg willen we Esther bedanken voor haar inzet (natuurlijk is dit niet de enige weg waar we haar gaan bedanken ;-)) en willen we Corrie van harte welkom heten in het vrijwilligers team!

WIJ ZOEKEN....

- Een penningmeester
- Miniorenleiding van 18 jaar of ouder die eens per maand mee wil groepdraaien.

Voor meer informatie of om je aan te melden mail naar:

bolsterbode@hotmail.com

MINIORENDAG

Zaterdag 5 april was het zover; de minioeren deden mee aan de miniorendag. Om 9.00 uur verzamelden de leiding en kinderen bij school. Voor de een was het nog een beetje spannend, terwijl de ander eigenlijk niet kon wachten om te vertrekken.

Lunchpakketjes verzamelen, iedereen in de auto en ... op naar Hapert. We waren aan de vroege kant, dus de kinderen hadden al even de tijd om het terrein te verkennen. Vooral de glijbaan aan de nood trap van het clubgebouw was erg in trek bij onze mannen.

Toen ook de minioeren van Jong Nederland 'De Fakkel' (Eindhoven), Reusel en Hapert gearriveerd waren, konden we beginnen. We werden welkom geheten door een circusdirecteur en een sterke man (of was het nu een vrouw?). Zij vertelden dat ze nog maar met z'n tweeën waren en dat ze nieuwe artiesten zochten voor hun circus. Zouden de minioeren daar geschikt voor zijn? Om daar achter te komen, mochten de kinderen een spellencircuit gaan doen. Tijdens de spellen werden een aantal belangrijke circusvaardigheden getest. De kinderen vonden het ene spel duidelijk leuker dan het andere, maar overal zette ze hun beste beentje voor. Uiteindelijk hebben ze zoveel leuke spelletjes gedaan dat het erg moeilijk was om het leukste spel uit te kiezen. Joep vond 'pinkelen' het leukste spel. Hij was hier dan ook erg goed in en wist zelfs opdrachten te bedenken waar de spelleidster nog niet aan gedacht had. Marijn heeft de hele ochtend uitgekeken naar het koorddansen. Hij kon dit zelfs al gewicht heffend. En Puck kon het zelfs met zijn ogen dicht. De favoriet van Sil was het springkussen. Hier werden dan ook de raarste kapriolen gemaakt. De tijd ging zo snel dat we helaas geen tijd hadden om alle spelletjes te doen.

Na afloop van de spelletjes verzamelden alle kinderen bij de blokhut. Daar wachtte voor iedereen een broodje knakworst. Al de circuskunsten hadden zoveel energie gekost, dat daarna ook nog het lunchpakketje werd opgepeuzeld.

Tijdens de lunch kregen de kinderen van de circusdirecteur te horen dat deze zeer tevreden was over hun prestaties. Vanaf nu mogen de kinderen zich echte circusartiesten noemen!

Jullie hebben hartstikke goed je best gedaan jongens. Bedankt voor de gezellige Miniorendag.

Ruud, Evelien, Elin en Jacqueline



UIT DE GROEP: MINIOREN

27 Minioren kwamen op 19 April naar de Bolster! Prachtig aantal! We hebben een gezellige middag gehad met hen en Juf Paashaas die op bezoek was.

Na het maken van paas haas oren was het tijd om de eitjes te zoeken die Juf Paashaas verstopt had. Wat waren het er een hoop! De papiertjes van de eitjes die we lekker oppeuzelde deden we in de toverpan voor we op het veld de paas haas spelen speelden.

Aangezien Bram jarig was, wilden we deze keer iets feestelijks uit de pan toveren. We bedachten een toverspreuk en toverde daarmee de paasei papiertjes om in feestmutsjes, slingers en een lekkere verjaardag traktatie!

Na het smullen zijn we paastakken gaan versieren en "schapen gaan scheren" (ballonnen met schuim scheren zonder de ballon te laten klappen). De tijd vloog voorbij!

Foto's staan op: fotoalbum.eu/miniorendiessen



UIT DE GROEP: KNERTEN

Jong Nederland Diessen heeft er 9 hotels bij! Op 5 april maakten de Knerten van bloempotjes, touw en takken kleine insecten hotelletjes. Het was een heel karwei om de takjes in het potje te proppen. Ze moesten zo dicht tegen elkaar drukken dat ze er niet meer uit kon vallen. Een gezellige klus, lekker buiten, bij elkaar knutselen en kletsen!



Natuurlijk hebben de Knerten ook deelgenomen aan de Maxiorendag de 13^e april. Helaas kon niet iedereen mee doen, maar diegene die er waren hebben van allerlei spellen gespeeld als een soort training voor "vogel opvoeder". Een verslagje lees je verder op in deze Bode.

Traditie getrouw hebben de Knerten de 19^e april, een dag voor Pasen, eieren versierd. Iedereen kreeg een ei wat hij/zij voor een ander versierde. De namen schreven we op de eieren zodat bij het zoeken iedereen zijn/haar eigen ei kon zoeken. Zo leuk, iedereen deed de best om het ei mooi te maken en iedereen hielp elkaar met zoeken.

26 april speelden we eerst een aantal potjes TWISTER. We kregen het twisterspel van Anton van Beek (Eeterij), super leuk! Dat je niet alleen Twister kunt spelen hebben we bewezen! We speelden namelijk ook het "Bos verzamel spel". Een spel waar bij je goed moest onthouden op welke volgorde dingen uit het bos uitgesteld moesten worden op het zeil.

Gelukkig was er nog tijd over om een lintje te knutselen. Een dag na "lintjes dag" hielden wij " Knert lintjes dag". Iedereen maaten een lintje voor iemand die bijzonder is voor hem of haar. Zo lief om te horen aan wie de Knerten dan allemaal denken! Eigenlijk was 1 lintje per kind niet voldoende!

Meer foto's staan op: fotoalbum.eu/jndknerten



KNERTEN





VAN DE KNERTEN

Hallo

Ik ben Floor Kroot en ben zeven jaar. Ik zit bij de Knerten wat erg leuk is.

Ik hou heel erg van buiten spelen en bij de bolster kunnen we lekker ravotten!!! We hebben een gezellige groep en leuke leiding. We doen allemaal leuke dingen zoals broodjes bakken, hutten bouwen, spelletjes doen en soms hebben we ook een uitstapje. Vorig jaar waren we naar het natuurmuseum geweest, dat was heel interessant. We hadden het skelet van een potvis gezien en heel veel opgezette dieren. Als we op stap gaan hebben we allemaal dezelfde shirtjes aan zodat iedereen ziet dat we bij elkaar horen. Binnenkort hebben we het kleine kamp bij de Bolster waar ik erg veel zin in heb! Dat zal vast gezellig worden!

Groetjes Floor



WIJKAGENT

Turgay Kilic, zo heet de wijkagent die op 16 april een kijkje is komen nemen bij de Bolster. Dit naar aanleiding van de vernielingen die bij de Bolster zijn aangebracht aan het gebouw.

In de vorige Bolster Bode kon je al lezen dat er weer vernielingen waren aangebracht bij de Bolster en dat we aangifte hadden gedaan.

We kregen een brief van de politie, daar in vertelden ze dat ze niets voor ons konden doen. We begrepen het maar baalden er natuurlijk wel van!

16 april belde Turgay. Hij kon niet veel voor ons betekenen maar wilde graag een keer de Bolster zien. Zo had hij een idee waar het ligt en wat voor gebouw het is.

De Bolster ligt namelijk op een "kwetsbare plaats". Dat wil zeggen dat er geen toezicht is de hele dag van wat daar gebeurt. Mensen die dingen willen vernielen of onder willen kliederden met graffiti kunnen dit ongezien doen.

We hebben bekeken of de graffiti tekeningen bekend voor kwamen (sommige mensen gebruiken de tekening vaker op verschillende plaatsen) en of de Bolster goed afgesloten is zodat niemand zo naar binnen kan.

Turgay gaf wat tips waar we wat mee kunnen.



HART VOOR UW CLUB

Op 22 april organiseerde Rabobank Hart van Brabant een avond voor alle verenigingen in hun werkgebied. Namens Jong Nederland Diessen zijn Luc en Kim naar deze avond gegaan die in het teken stond van "Durf te vragen".

Vorig jaar werd de start gemaakt met dit onderwerp. Doel van "Durf te vragen" is om op een andere manier aan mensen, materiaal en kennis te komen dan dat de meeste verenigingen nu doen. Het idee is om ruimer te denken dan alleen binnen de eigen vereniging.

Als voorbeeld hebben we met de Knerten:

- We vroegen aan ouders "Weten jullie hoe we aan shirtjes voor de groep kunnen komen". Binnen een week hadden we Houthandel van de Wal als sponsor!
- We wilden graag een "andere activiteit als anders". De uilenwerkgroep bood ons aan om te helpen met een programma rond om uilenballen uitpluizen. We kregen daarnaast ok museumkaartjes en een buskaartjes van hen.

Voor het afgelopen kamp plaatsen we een oproep om stof bij elkaar te sprokkelen. Het lukte, zonder dat het ons geld kosten wat we in een ander kamp onderdeel konden stoppen, hadden we meer dan voldoende stof bij elkaar gekregen!

Zo zijn er meer, vaak voor buitenstaanders, kleine dingen te noemen die we voor elkaar kregen door gewoon de vraag te stellen "Kunnen jullie ons helpen.."?

Ook hebben we hulp aangeboden. De Stopnoalden vragen al jaren onze hulp bij het maken van de decorplaten voor de kindermiddagen. Voor ons is het een leuke activiteit, zij zijn er mee geholpen.

Dit jaar konden alle verenigingen een aantal vragen meenemen naar de avond en dingen die ze aan konden bieden.

De vragen van Jong Nederland Diessen:

- Vrijwilligers van 18 jaar en ouder die wekelijks groepdraaien
- Leuke activiteiten voor de leden buiten het reguliere groep draaien om.
- Op zoek naar penningmeester
- Een oplossing voor het bospad waar overlast door de leemlaag is.
- Advies/kennis/ideeën voor de renovatie van onze kampvuurkuil.

Wat wij aan kunnen bieden:

- Huur clubhuis
- Huur banken/tafels
- Vrijwilligers in te zetten voor bijvoorbeeld schminken (onder voorbehoud dat er voldoende vrijwilligers kunnen die dag).
- Kennis over pionieren
- Kampprogramma's (draaiboeken)
- Een uitwisseling met een andere groep/vereniging

We hebben bruikbare tips gekregen, informatie uitgewisseld met onder andere een scoutinggroep en we hebben materiaal aangeboden gekregen (waar we niet direct naar vroegen maar wat we voor het kamp zeker kunnen gebruiken).

Een inspirerende avond. Nu is het wel aan ons allen om de positieve motivatie van alle ideeën en tips levend te houden!



"Nee, jij mag niet mee doen, jij kunt niet rennen"--"Hey..psst, bedpisser..ik lig niet naast je in de tent hoor"--"Hey Dikkie dik, weet je wat..ik laat je banden leeg, kun jij je vetrol er af lopen"--"Ja doe, met die domme gans ga ik dat spel nooit winnen"--"Dat knutsel werk lijkt wel op een drol net als die kop van jou"--"Hey schaaap, durf je niet in het donker te lopen"--
"Als jij mee gaat, dan gaat niemand anders mee, jij stinkt!"-- "Wie wil er nu met jou mee fietsen, slome slak"--"hahaha, kijk haar met die domme kop"-- "Denk jij nou echt dat je stoer bent met die rammelbak fiets"??



jong
nederland

15 April, "DAG TEGEN PESTEN"

Helaas kunnen wij niet zeggen: "Bij Jong Nederland Diessen pest niemand". Het kan stiekem gebeuren...

"Zeg dag tegen pesten" en zorg er samen met de vrijwilligers voor

dat iedereen zich welkom en prettig voelt bij onze club!

ZEG
DAG
TEGEN
PESTEN

STA OP TEGEN
PESTEN!

OPRUIMDAG

Elk jaar houden we een opruim/klus dag bij de Bolster. Dit jaar viel deze op 5 april.

Erwin en Luc van de onderhoudsgroep hebben naast het opruimen ook een opzet gemaakt met het onderhoudsplan (Wat moet er gebeuren?). Bianca, Marloes, Levi en Kim hebben ieder deze dag tijd gestoken in het helpen opruimen. De een had meer tijd dan de ander maar vele handen maken licht werk. Natuurlijk moet iedereen de Bolster netjes achter laten na het groepdraaien, maar eens per jaar een flinke schoonmaak en opruimbeurt kan geen kwaad.

De Bolster is weer netjes, nu het onderhoud nog. Hier word, zoals gezegd, een plan voor opgezet.

Luc zorgde tussen de middag voor een lunch voor de vrijwilligers die kwamen helpen. (Vinden jullie zijn pannelappen ook zo stoer?) →



MAXIORENDAG

Dit seizoen was afdeling Diessen aan de beurt om voor het district de Maxioren dag te organiseren. De dag was gepland op 13 april, de dag waarop we dachten dat het ei wat bij de Bolster lag, uit zou komen. Joep de Vogelman die op het ei paste omdat pa en ma vogel op vakantie waren, had het de 13^e druk en vroeg Marloes en Kim om hulp.

“Fijn”, dachten wij! Kunnen we mooi de hulp van de Maxioren inschakelen! “Weten wij veel hoe je een ei en kuiken moet verzorgen”?! Joep had wat informatie gegeven en toen zijn we maar een training programma gaan maken.

13 april kwamen 142 Maxioren van verschillende afdelingen. Nadat we ze het ei hadden laten zien gingen ze in groepjes de training af.

Deze bestond uit onder andere:

- Sterke vleugels trainen door spijkerbroek hangen
- Worm happen
- Pinguïn ei vervoeren (op de voeten zoals pinguïns)
- Nest bouwen
- Landen herkennen van boven af (doen trekvogels ook)
- Vogel spotten



Na een paar uur waren we net op tijd klaar met de opdrachten toen we dachten dat het ei uit zou komen. Met een beetje hulp dachten we het kuiken te kunnen bevrijden.

Helaas zat er geen kuiken in het echte ei maar wel een briefje. “Wat denk je”?? “De vogel was het dus mooi gevlogen he”!

Samen met zijn ouders is het kuiken naar het warme Afrika gegaan, het adres had hij achter gelaten.

Gelukkig was het geen domper, het was een leuke dag met gelukkig lekker weer!

De foto's van de maxiorendag staan op:
Fotoalbum.eu/jndknerten

We bedanken via deze weg Joep, Resie, Ad en Luc voor de hulp. Zij zijn geen (Maxioren) leiding maar hebben wel geholpen! Van Martin van Mol kregen we cd's met vogelgeluiden, ook hier voor, dank je wel!



AANDACHT VOOR..

Ben je binnenkort jarig?

Boek dan nu bij ons je eigen beautyfeestje!

Wij komen bij je thuis en de feestvierders krijgen een complete beautybehandeling. Je kunt kiezen uit een arrangement met of zondernagels.

Aan het einde van het feest krijgt iedereen bovendien een leuke verrassing mee naar huis!

Boeking kun je doorgeven aan:

Salon Jolanda
www.salonjolanda.com
info@salonjolanda.com

Mirjam de Kok 06-23004850
Jolanda van den Bogaard 06-13022530

Voorwaarden, nieuws etc.: zie facebook Salon Jolanda Tilburg



Gezichtsmasker
Lipgloss
Oogschaduw
Voeten-bubbelbad
Nagels vijlen
Nagels reinigen
Nagels lakken
Feestkapsel

Prijs per persoon zonder nagels € 7,50
Prijs per persoon inclusief nagels € 10,00