

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen - 2018/2019- Maart. 130



Lente!

Op 21 maart is de Lente weer begonnen. Het zal weer wat warmer gaan worden en het bos krijgt weer een groene kleur. Langs het pad van de Bolster komen weer bloemetjes uit. De klok is ook weer een uur verzet, dus weer langer licht en kunnen we groepen weer lekker naar buiten! Buiten lekker vrij in de bossen spelen en achter op het veld te spelen. Dit hebben de meeste groepen in Maart ook al gedaan. Hopelijk krijgen we nog vele warme dagen, zodat we weer naar buiten kunnen!

De Lente is begonnen dit zal ook betekenen dat de zomer het volgende seizoen zal zijn. In de zomer is het GROOT KAMP! Hiervoor zijn de uitnodingen ook weer de deur uit, geef je snel op als je graag mee wilt! Verdere informatie over het kamp zal via de website gecommuniceerd worden.



Op de planning

3,4,5 mei: Juniorentoernooi

Voor de Juniorengroepen! De aankondiging is al binnen de uitnodiging volgt nog!

11 mei : GOEDE DOEL DAG

Deze gaan we nog plannen. Het is al wel bekend wat het goede doel voor dit jaar is....je hoort later meer!

24, 25 en 26 mei Ardennenweekend

Voor de seniorengroepen!

15 Juni: SLOOTJESDAG

Deze dag organiseren we met de Visvereniging en de Natuur vereniging. Niet alleen leden van deze vereniging zijn welkom. Houd de Facebook pagina van de Sloopjesdag Diessen in de gaten.

1^e week zomervakantie ZUID

KAMP!

Goede Doelen Dag 2019

Alle leden en vrijwilligers hebben een mail ontvangen over de Goede Doelen Dag. Ook dit seizoen gaan we o.a. weer flessen inzamelen voor een goed doel. Dit jaar hebben we twee doelen waar we ons best voor gaan doen.

Benjamin en de Zonnebloem.

De Goede Doelen Dag is een activiteit voor alle leden, ouders en vrijwilligers. Samen je ergens sterk voor maken schept een band, vooral als het resultaat goed uitpakt. De vorige edities waren een succes. Iedereen was zo trots op het veld vol ingezamelde flessen. We kregen als vereniging zoveel complimenten en waren erg trots op iedereen die had geholpen. Onder het mom "je hoeft niet altijd voor jezelf op pad te gaan" leren we de leden ook dat je plezier kunt halen uit het een ander een plezier geven.

Voor 30 maart hopen we van iedereen een reactie te hebben gehad (heb jij je nog niet aan of afgemeld, doe dat dan alsnog)

Wie niet kan helpen op de 11^e of graag een extrasteentje bij wil dragen is het natuurlijk vrij om voor de 11^e al geld in te zamelen. Ga klussen, verkoop je allerlekkerste (zelfgebakken) koekjes of laat de hond uit van de bureu..

We zoeken nog sponsors. Met het sponsor geld willen we o.a. koeken kopen die we, net als vorig jaar, willen verkopen deur aan deur. Weet jij iemand of ben jij iemand die kan helpen? We horen het graag! (bolsterbode@hotmail.com)

Succes met alles en hopelijk tot de 11^e mei!

11 Mei, Goede Doelen Dag



FLESSEN SPAREN VOOR BENJAMIN EN ZONNEBLOEM

Goede Doelen Dag Jong Nederland Diessen

Hoe fijn is het als je elke week samen leuke dingen kunt ondernemen? Bij Jong Nederland Diessen proberen ze programma's te maken waar alle leden plezier aan beleven. Eens per seizoen willen ze hen laten ervaren dat je met plezier een activiteit kan ondernemen waar je anderen een groot plezier mee doet in de vorm van een Goede Doelen Dag.

Alle leden en vrijwilligers hebben de uitnodiging ontvangen om op zaterdag 11 mei flessen te gaan verzamelen in Diessen en Baarschot. (in Haghorst gaan al flessen verzameld worden door een schoolinitiatief - een initiatief waar Jong Nederland heel blij mee is).

Met aanhangers, skelters en bolderkarren gaan ze weer op pad om zoveel mogelijk flessen op te halen, die ze vervolgens om 12.30 uur verzamelen bij de Zijthorst.

Twee goede doelen

De opbrengst van de flessenactie gaat dit seizoen niet naar een goed doel. Dit jaar gaan ze geld inzamelen voor Stichting Benjamin en Zonnebloem afdeling Diessen, Haghorst, Baarschot.

Stichting Benjamin zamelt samen met Wij-wel geld in. In Diessen staat een heel groot hart waarop precies te zien is hoe de stand is van de inzameling voor de Eenhoorn.

Het huidige gebouw wordt verbouwd en niet alleen de bewoners van Benjamin gaan hier gebruik van maken. Ook de ouders zullen een deel van de Een-

hoorn in gebruik blijven houden voor diverse activiteiten.

De Zonnebloem heeft een door-

start gemaakt. Een compleet nieuw bestuur en team vrijwilligers wil maar al te graag voortzetten wat de vorige generatie opgebouwd heeft.

Beide projecten steunen ze graag en ze hopen dat iedereen hen hierbij gaat helpen door statiegeldflessen te gaan sparen.

Meehelpen?

Bent u geen lid van Jong Nederland maar gaat u graag mee op pad? Woont u niet in Baarschot of Diessen maar wel in de gemeente Hilvarenbeek en heeft u flessen voor deze actie?

Ze horen het graag! Mail naar: bolsterbode@hotmail.com.



Hoe heet je?

Ik heet Fiene Hendriks

Hoe heet jou leiding?

Mijn leidingen zijn Anke Schriders en Bianca van Hamont

Bij welke groep zit je bij JN?

Ik zit bij de Bikkels

Hoe lang zit je al bij JN?

Ik zit denk ik ongeveer 5 jaar bij JN

Wat vind jij zo leuk aan JN?

Het is heel leuk om samen met de anderen Bikkels te spelen, kampvuur te maken, en op te kamp te gaan!!

Als jij iets mocht kopen, voor JN wat zou dat zijn?

Een boomhut met schommels eraan.

Wat zou jij met JN wel eens willen doen?

Een dagje naar de Efteling.

Wat is jou lievelingsspel en hoe speel je dit?

Buskruit. Het is een soort van verstoppertje.... 1 iemand schopt de bal weg, dan moet de zoeker de bal gaan zoeken door naar beneden te kijken. Als hij de bal heeft mag hij de anderen spelers gaan buuten. Je mag buuten door de bal weer weg te schoppen als de zoeker de andere spelers aan het zoeken is.

Speel je liever binnen of buiten?

Buiten!!

Wat is jou leukste/grappigste/mooiste moment bij Jong Nederland?

Tijdens het kamp ging mijn wekker 's nachts af....(ik wil graag weten hoelaat het is als ik wakker wordt ;)) En iemand in mijn tent liet een harde scheet!!

Wil je verder nog iets kwijt of vertellen?

Het is heel leuk en ik heb super leuke leiding. En de activiteiten zijn heel leuk zoals het zwemfestijn en het bikkelweekend, kamp is super vet / leuk.



Bikkels Maart 2019

Na de carnavalsvakantie was het niet zo lekker weer buiten, eigenlijk zouden we buiten kampvuur maken. Dus draaiden we het programma om en gingen we binnen lekkere koekjes bakken. In twee groepjes werd het deeg gemaakt en gekneed. Daarna konden er vormpjes van de koekjes uit gestoken worden. Nadat iedereen hier klaar mee was, gingen we met z'n alle opruimen. Helaas hoort dat er ook bij. Het opruimen was zo gedaan, daarna speelden we nog heel even in de gymzaal. De koekjes mochten mee naar huis en iedereen kreeg nog een snoepzak vanuit de Stopnoalden.

De week erop was het stralend weer, dus konden we lekker buiten een kampvuurtje maken. We verdeelden de groep in tweeën de jongens en de meisjes. Eerst werd besproken wat heb je nodig voor vuur te maken en waarop moet je letten als je vuur maakt. Daarna kon iedereen aan de slag met hout zoeken en firesticks. Deze keer lukte het wat lastiger met de firesticks, maar uiteindelijk was er wel een vuurtje. Nadat we ook het grote kampvuur aan hadden ging de geknutselde taart van de optocht het vuur op. Hier kwam wel heel veel vuur vandaan. Bij een kampvuur kan iets lekkers niet ontbreken, dus lekkere marshmallows boven het kampvuur!

Weer zo lekker weer dus konden we deze keer ook weer naar buiten. We begonnen met mastermind en de bossen. De kleurencode werd al snel gekraakt door iedereen. Alles werd door iedereen netjes opgeruimd. Daarna kletsen we even over kamp, omdat de kamp uitnodiging weer de deur uit zijn gegaan. Alle Bikkels waren erg enthousiast, zo te horen gaan er veel mee. Nadat we uitgerust waren begonnen we aan het volgende spelletje namelijk spons water en vuur. Er werd sportief gespeeld en de eindstand was uiteindelijk gelijk! Het was nog geen tijd om naar huis te gaan dus iedereen kon lekker even vrij spelen. Maar uiteindelijk speelden we met z'n alle nog tien tellen in de rimboe en buskruit. Een nieuw verstopspelletje voor de Bikkels, maar het was zeker een succes!

Carnaval 2019, de Bikkels

Met de Bikkels was er ook een druk carnavalsprogramma, voor de kinderen die meededen. Als eerste deden we op zondag mee met de optocht. Tijdens het groepdraaien hadden wij een mooie taart en wagentje in elkaar geknutseld. Onze elfjes stonden er helemaal klaar voor, maar helaas liet het weer ons even in de steek, maar gelukkig werd het snel droog. Tijdens de optocht werd gedanst, briefjes uitgedeeld en genoten van de mensen aan de kant. Het was een leuke gezellige optocht, nu wachten op de prijsuitreiking in de Hercules. Het harde werken werd beloont want we vielen in de prijzen, derde prijs voor de Bikkels. Een mooie beker en een geldprijs, daar gaan we nog een keer een leuk uitje mee doen hoor! De volgende dag stond de Bonte Battle op het programma. Het stukje hadden we tijdens het groepdraaien bedacht en wat ging dat vlug. Iedereen wist wat hij wilde doen en welk liedje leuk was. Tijdens het optreden ging alles goed, bij het Circus. Eerst dansten we op een circusliedje, daarna deed Tijn een goocheltruc met kaarten voor de jury. De jury snapte er helemaal niets van. Maar veel tijd om daar over na te denken hadden ze niet, want daar stonden Fiene en Sterre met z'n tweeën te dansen. Nadat alle optredens geweest waren, ging de jury in overleg wie er gewonnen had. En ook hier vielen we in de prijzen! Weer een beker erbij, als dit zo doorgaat moet er een prijzenkast in de Bolster komen.





Zwemfestijn, 31 maart 2019 De Bikkels

Op zondag 31 maart gingen we met 7 Bikkels naar het zwemfestijn in de Tongelreep. Luc en Anke gingen mee als leiding. Alle kinderen de auto in en op naar Eindhoven. In de auto werd al gekletst over het zwemfestijn wat ze allemaal nog wisten van de vorige keer. Na een halfuurtje waren we aangekomen en door de Jungle route liepen we naar het zwembad. Daar kledden we ons om en wachtte totdat het begon. Eerst nog allemaal even een proefbaantje zwemmen, iedereen kon goed genoeg zwemmen. Dus konden we aan de spellen beginnen. Er werd over matten geklommen en gerend, gedoken en gesprongen in het water. Iedereen deed goed mee en was erg enthousiast. De middag vloog voorbij en voordat we het wisten moesten we ons alweer omkleden. Met z'n alle weer terug naar Diessen. Het was een geslaagde middag!

Minioren Maart 2019

We lazen met de Minioren uit een boek vol avonturen van dieren op de boerderij. Daar we bij de Bolster geen echte dieren hebben zochten we alle speelgoedbeestjes bij elkaar. Van een lint op de grond bakende we een stuk "land" af. Op dit stuk land bouwden we van kapla blokken muren voor boerderijen en stallen. Van takken maakten we daken en een heel groot nest. Er kwam een vijver, een bloemenweide, een grasweide en vijver. De verfbakjes dienden als voerbakken en werden gevuld met geknipt papier "hooi". Uiterst precies werden er reepjes geknipt van het gele papier.

Met "echt water" werden wat bakjes gevuld die als drinkbak doorgingen. Op de boerderij woonden naast geitjes en paardjes ook dino's, uilen en een tijger.

Er werd flink gebouwd en geknutseld. We vonden nog wat stro hoeden die we opzetten zodat we ons echte boeren voelden. Wie wilden kon zich zelf schminken als een boerderij dier.

De "schaft", bestaande uit boerderij dieren snoep en frisse ranja ging er vlot in.

We dachten, we vermaken ons hier 45 minuten mee...maar, voor we het wisten waren de 2 uurtjes weer om!







Bezoek Willibrordusschol 22 Maart

Vandaag kwamen 10 kinderen van de bovenbouw vd Willibrordus school uit Diessen met de activiteitenmiddag naar de Bolster. Zij mochten eerst met Fire sticks vuur zien te maken. Toen het vuur goed branden gingen we in groepjes van 2 en een begeleider een driepoot pionieren. Het was een super enthousiaste groep! Vijf mooie driepoten werden in elkaar gezet, het afbreken vonden sommige minder leuk, zij wilde liever richting het vuur.

Als toetje vd dag; heerlijke marshmallows geroosterd boven het kampvuur. Wij van Jong Nederland vonden het een erg leuke geslaagde middag en zien graag de enthousiastelingen eens verschijnen bij een keer proef draaien bij de vereniging.



De Bosbengels, maart

7 maart in de carnavalsvakantie een nachtje geslapen in de Bolster, om 19.00 uur kwam iedereen naar de bolster toe, waar we eerst onze slaappleatsen in orde hadden gemaakt in de hobby ruimte. Toen dat klaar was, mochten we met z'n allen achterin de bus bij Elia gaan zitten, de bus was afgeplakt met vuilniszakken. We kregen een dropping voor sommige de eerste keer dus best spannend, we gaan opletten waar we naar toe rijden, maar we waren het spoor al snel bijster. Na een half uurtje stopte de bus en mochten we eruit. Een van de kinderen wist al snel te vertellen waar we waren, maar ja wat was dan de korstte weg om naar huis te lopen? Het lukte ze gelukkig om de juiste weg te vinden. Het waaide die avond hard maar het was gelukkig droog het had die dag flink geregend dus laarzen waren geen overbodige luxe. Die hadden sommige kinderen dan ook aan en die konden lekker in de plassen gaan lopen of staan. Maar als je even in een plas water stil staat met veel modder onder je voeten kun je wel eens vast blijven zitten.. en dat gebeurde bij een van de jongens dus schoten gelijk 2 andere jongens te hulp maar door hun getrek bleven de laarzen staan en lag volop in de modder. Het was een komische gezicht gelukkig kon iedereen erom lachen, en waren we bijna bij de Bolster zodat er schone kleren aangedaan kon worden. Elia was inmiddels weer terug naar de Bolster gereden met z'n bus en had lekker het kampvuur aangemaakt. Dat was fijn na zo'n wandeling in de wind. Lekkere frikadellen en worstjes werden op het vuur warm gemaakt zodat iedereen lekker wat kon eten. Toen we onze buikjes vol hadden gingen we lekker onze slaapspullen aandoen en kropen in onze slaapzakken waar we lekker film gingen kijken, en natuurlijk al het lekkers van thuis samen opeten. 2 films hebben we gezellig gekeken, sommige waren onder de film al in slaap gevallen de andere volgde vrij snel toen de film afgelopen was. 8 Morgens hadden we nog een heerlijk ontbijt met warme broodjes gebakken en gekookte eitjes, daarna nog even opruimen en gingen we allemaal voldaan naar huis.

14 maart dit werd een sportief avondje in de bolster we gingen kwartet voetbal doen en duo voetbal en werd fanatiek gespeeld het was een gezellige avond.

21 maart we konden eindelijk weer buiten groep draaien na lange tijd dus wilde de jongens graag vrij spelen.

De Chicco; s werden aangemaakt iedereen kon nog even oefenen met de fire sticks.

28 maart weer eerste vuur gemaakt in de Chicco s met de fire- sticks en bij de ene Chicco touwtje doorgebrand. Daarna in twee groepen spijker slaan gedaan en boomstam (paaltjes) werpen gedaan. Met als afsluiting een touwtrek wedstrijd. Ondertussen lag er weer wat lekker op de Chicco s die we tot slot nog lekker opgepeuzeld hebben.



Knerten, Maart 2019

De eerste zaterdag van de maand was met de Carnaval, 2 maart. De jongens kregen een filmpje te zien waarin ze van een citroen een soort batterij maakten om daarmee weer vuur te maken. Na het zien van het filmpje mochten ze de spullen bij elkaar gaan zoeken in Diessen om dit na te maken. De spullen waren mooi op tijd binnen, de proef mislukte helaas.

De meiden hadden "gekke kapsel dag". Er werd gevlochten, gekamd en met heel veel haarlak van alles in elkaar geflanst!

In de vakantie hebben we geen groep gedraaid.

De 16^e Maart was het NL Doet. De Knerten hebben geholpen met het opruimen van het bos en het nakijken van alle spellen (of ze compleet waren, de dozen weer geplakt die kapot waren etc.

Alle Knerten kregen de 23^e een schort met textiel stiften. Iedereen ging naar huis met een gepimpt schort (wat weer mee kan op kamp!). Voor we naar huis gingen hebben we de schorten getest, of je er wel echt mee kunt "bakken zonder vies te worden". De zelfgebakken koekjes smaakten goed en de kleren bleven schoon (op de mouwen na, met het kneden van het deeg was het voor een aantal niet te doen, hun mouwen schoon houden)

30 maart zijn we gaan wandelen, naar de varkens van de Elshorst met onze traditionele SPEK SPEK tocht. Deze keer was de wei droog, de sloot niet! Alle edities zijn anders, deze keer namen alle Knerten een traktatie mee voor de editie "vreet je vol". De varkentjes hebben we niet gezien, wel hebben we een ontspannen, gezellige en grappige tocht gelopen. De jongens liepen achterste voren (deze variant hebben we al eens met de groep gedaan)





16 maart, NL Doet



Carlo, Ingrid, Frans, John, Barbara, Judy, Suzan, Kiddos, Knerten en vrijwilligers bedankt voor jullie hulp en inzet bij de NL Doet dag van Jong Nederland Diessen.

Wij zijn blij dat er zoveel klussen weer van de lijst afgevinkt zijn, zoals nieuwe ledlampen in de gymzaal, vuurkuil zomerklaar gemaakt en binnen flink gepoetst.

We hebben ook gesmuld van de soepjes die de ouders voor ons hadden gekookt.



Wij (Femke en Amber) studeren HBO-Verpleegkunde op de Fontys in Tilburg. Met school gaan wij van 1 juni tot 9 juni 2019 vrijwilligerswerk doen bij de Alpe D'Huez. Om dit te kunnen realiseren moeten we geld meenemen wat we hebben verzameld door middel van sponsoring.

Daarom willen wij op 26 mei 2019 een wandeling organiseren. Deze wandeling zal starten in Biest-Houtakker, na aanmelding volgt meer informatie. Er kan een keuze worden gemaakt uit zelfstandig wandelen met vertrek tussen het tijdsbestek van 10:00-14:00 uur of een wandeling onder begeleiding van een ervaren gids vertrek om 10:15 of 12:45 uur. De wandelingen zullen circa 5 km zijn, de wandeling met gids zal ongeveer 1.5 à 2 uur in beslag nemen. Voor en na de wandeling is er mogelijkheid om wat te drinken en wat lekkers te nuttigen tegen bijbetaling.

Kosten:

- € 2,- p.p. voor zelfstandige wandeling.
- € 4,- p.p. voor wandeling onder begeleiding van gids (VOL=VOL)

Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen! Schrijf je dan snel in voor 20 mei bij Femke via femkecomperen123@hotmail.nl