

B LSTER-BODE

Jong Nederland Diessen
Seizoen 2013-2014-Mei-Nummer 69



BOLSTER BODE

Elke maand is het weer afwachten, hoeveel pagina's heeft de Bolster Bode van deze maand. Niet dat het aantal bladzijden er toe doen. Alle groepen, leden en ouders krijgen immers de kans om iets in te sturen! Of er nu 2 of 20 pagina's zijn, als er maar in staat wat iedereen kwijt wil!

Deze maand is er weer van alles gebeurd binnen de vereniging! Veel leesplezier met deze Bode en, tot de volgende maar weer!



WIJ ZOEKEN....

- **Een penningmeester**

Voor meer informatie o om je aan te melden mail naar:
bolsterbode@hotmail.com

We zamelen ook nog steeds **inktpatronen** in! We leveren deze eens in de zoveel tijd in en het geld wat we er mee ophalen gebruiken we voor verschillende dingen binnen de vereniging.

Heb jij inktpatronen of weet jij iemand die voor ons mee wil sparen, zijn we daar erg blij mee!

De verzameldoos staat in het "Hobby hok" achter de deur.



HET KNERT BADMUTSWEEKEND

Het vorige seizoen planden we een "Badmutsweekend", Klaasvaak had echter andere plannen voor ons! Vandaar dat we dit seizoen weer een poging waagden om er een echt "Badmutsweekend" van te maken. Het is weer niet gelukt, al was het wel een zeer geslaagd weekendje!

We begonnen het weekend met een hilarisch badmutsspel waarbij iedereen scheerschuim op de badmuts gespoten kreeg. Er werden 2 bakken chips klaar gezet en de groep werd in twee teams verdeeld. Om de beurt mocht iemand zijn "scheerschuimhoofd" soppert in de bak chips, kijken wie de meeste chipjes op het hoofd geplakt kon krijgen!

We wilden daarna wel badmutsspelen spelen, maar de dag verliep net wat anders na een telefoon gesprek met Rietje van de Bol.com. Het Knertteam had Droom/Slaapzand flesjes besteld die om 10:00 uur afgegeven zouden worden. Toen dit niet gebeurd was, belden we naar Bol.com waar Rietje ons kon melden dat het pakket, omdat we bij de Bolster geen brievenbus hebben, bij de burens was afgegeven.

Toen we daar ons pakket wilden halen troffen we een lege doos aan! We maakten een plan om de flesjes terug te krijgen en bedachten wie allemaal de flesjes zouden kunnen hebben.

Het plan was om flyers te maken en die op te hangen, zo gezegd, zo gedaan! Het was een leuke klus al baalden we natuurlijk dat de flesjes weg waren.

Na het flyers plakken hebben we eerst een broodje knak met purry en payo gegeten. Aangezien het regende hadden we binnen in de gymzaal een gezellige picknick plek gemaakt.

We kregen al vrij snel een aantal bellers, die onze flyers hadden zien hangen! Ze gingen mee zoeken, wilden weten wat de beloning en het vindingsloon was en wie nu eigenlijk de Knerten zijn.

We speelden nog wat badmutsspelen, knutselden, ravotten wat en maakten vast "diamant bier" (we beloofden de vinder een ZEER WAARDEVOLLE beloning) voor de eerlijke vinder. Het was een ontzettend gezellige relaxte middag tot we ineens een beller hadden die meer wist van de verdwenen flesjes.

De beste man wilden de flesjes terug brengen maar wel anoniem. Hij had de flesjes zien staan en voelde zich schuldig dat hij ze had meegenomen. Hij wilde niet dat we hem zouden zien en altijd zouden denken dat hij een dief was.

We maakten de afspraak om 15 minuten na het telefoongesprek het vindingsloon op het bankje, in de hoek bij het bos van de Bolster te zetten. Wij zouden niet kijken (al lieten we tijdens het telefoongesprek elkaar al weten dat we dit toch zouden doen, wij waren nieuwsgierig!).

Toen was het gezellig, maar ook wel spannend! De dappere Knerten gingen vlotjes de beloning wegbrengen, maar eenmaal in de sloot (waar we zouden gaan zitten om te spieken) werden ze toch wat stilletjes!

Gelukkig kwam de man al snel langsgereden. We konden zijn gezicht niet goed zien en herkenden de auto ook niet. Nadat hij de flesjes neer had gezet en zijn beloning had gepakt schuurde hij weg, wat we dan wel weer stoer vonden!

Eind goed, al goed! We deelden de flesjes uit en bekeken hoe het Droom/slaapzand werkt. Daarna trok iedereen badkleding aan en gingen de badmutsen weer op. Tijd voor een heerlijke warme douche! Na een dagje regen was dat wel fijn en kaai gezellig! Er werd bellen geblazen, gezongen, gegiebert en gepoeled om daarna heerlijk fris gewassen en warm te kunnen gaan eten!

Er werd keurig gegeten en daarna geholpen met opruimen en het klaarmaken van de bedden. Tijd voor een bed bioscoop (we hadden water genoeg gezien, anders was het een bad bioscoop geworden!). In de pauze was er snacken in bed met chips en drinken maar de meeste hadden niet veel trek. Lekker loom keken ze de film "Kikkerdril" af om daarna naar dromenland te vertrekken. Enne, dromen ging perfect aangezien we Droom/slaapzand hadden gestrooid.

In de ochtend na het ontbijt deelden we de BADMUTSWEEKEND Diploma's uit! Iedereen is klaar voor het kamp! Terwijl we nog wat opruimden konden de ouders de presentatie bekijken die we van het weekendje hadden gemaakt om al een indruk te krijgen van wat we hadden gedaan.

De foto's van het weekendje staan op: fotoalbum.eu/jndknerten

KNERTEN, KAAI BEDANKT!





VAN DE KNERTEN

Hoi allemaal,
Ik ben Kim van Dal en ik zit nu al vanaf januari bij de Knerten. Ik vind het erg leuk omdat er veel vriendinnetjes van mijn klas bij zitten en omdat we super veel leuke dingen doen. Wat ik erg leuk vond was de maxiorendag, ik moest toen voor het eerst mijn knerten t shirt aandoen. Het was erg druk bij de Bolster met andere kinderen. Onze groep werd in tweeën gedeeld en we gingen spelletjes doen. Zoals spijkerbroek hangen en een pinguïn knutselen. We keken door een verrekijker wat er voor plaatjes er in de boom hingen. Wat ik ook altijd erg leuk vind is lekker buiten hutten bouwen.
O ja met Pasen gingen we eieren schilderen en daarna voor elkaar verstoppen.
Ook heb ik veel zin om samen met mijn zus Britt die bij de Bosratten zit op groot kamp te gaan.
Groetjes van Kim



Hoi, hier een stukje van Suzan Moors de moeder van Britt (Knerten) en Jesse (Minioren). Britt vindt het heel leuk bij de Knerten en ook Jesse gaat af en toe, als hij zin heeft, naar de Minioren. Ik vind het fijn dat ze veel buiten zijn en zo dingen leren. Ook het spelen met weinig materiaal is leerzaam. Zo worden ze vindingrijk en gaan ze het gewone waarderen. Als ik de verhalen na afloop hoor weet ik dat ze veel plezier hebben gehad en vooral het kampvuur maakt veel indruk en is leuk volgens Britt, want dan mag je zelf takken zoeken om er op te gooien. Ook de knutsel activiteiten zijn leuk al was het schilderen met carnaval wel een kliederboel (de sokken zijn nog niet schoon haha). Ik hoop dat de groep nog lang bestaat en dat er nog heel veel plezier gemaakt gaat worden. Nu het weer beter wordt kan het alleen maar beter worden lijkt mij.



Hoi Allemaal

Ik ben Britt Moors en ik ben sinds dit jaar bij de Knerten en ik vind het heel leuk. We doen veel leuke dingen zoals lekker buiten spelen en bij slechtweer in de gymzaal spelletjes spelen. Ook knutselen en kleuren en memory vind ik leuk en natuurlijk het kampvuur. Ik vind het ook leuk dat er veel vriendinnen bij de Knerten zijn en nu zelfs 3 jongens, Jesper, Maarten en Tigo. Ook de vogelnestjes waren leuk, vandaag heb ik het vogelnestje uit de takken mogen halen. Het was leeg en alle vogeltjes zijn weggevlogen. Ik hoop dat ze volgend jaar weer een nestje komen bouwen zodat we ze weer kunnen zien als ze groot zijn. Ook hebben we vandaag een kampvuur gemaakt en daar hebben we marshmallows op geroosterd. Daarvoor hadden we eerst takken gezocht voor het vuur. Nu het lekker weer is kunnen we veel buiten spelen en dat is leuk in het bos.

Groetjes van Britt Moors



JUNIORENTOERNOOI

De afmetingen van de koffers en tassen lieten ons bijna geloven dat we een week op pad gingen, maar de Bosratten hadden echt alleen maar spullen bij voor een weekend! Na wat proppen, passen en meten kregen we alle tassen, matjes en slaapzakken in de auto's om te kunnen vertrekken naar Nistelrode.

In Nistelrode was het Juniorentoernooi van het district. Na het opzetten van de tent en de uitleg ronde over het weekend was het tijd voor de opening en het openingsspel. Alles wat we deden was in het thema: De Efteling. De sketches met onder andere Klein Duimpje, de spellen en de opdrachten hadden te maken met de attracties en sprookjes van het park.

Na het opening spel, wat bestond uit 15 kleine spellen, was het tijd om een bezoekje te brengen aan het spookslot. Een aantal Bosratten vonden het idee al griezelig genoeg om er heen te gaan dat ze niet deelnamen aan de activiteit, maar, dat was geen probleem! Stoer hebben ze hun groep genoten weer opgewacht!

De eerste nacht gingen de Junioren pas laat (of vroeg, het is maar net hoe je het bekijkt) slapen. Toch leken ze in de ochtend best fris en fruitig. Na het ontbijt waren er 16 spellen klaargezet waarvan we er een stel voor en een stel na de lunch speelden. De Bosratten liepen, verdeeld over 2 teams, rond. De leiding stond bij een spel. Elia en Danny stonden bij "het vliegende tapijt van de Fakir". Een tapijt op een soort wagentje wat op en neer getrokken moest worden over een constructie. Suzan en Kim stonden bij het spel wat te maken had met het sprookje "het meisje met de zwavel stokjes". De groepen moesten bij hen proberen om materiaal zo snel mogelijk te laten branden met behulp van firesticks.

Bij elk spel konden de teams munten verdienen die ze in de souvenir shop als betaalmiddel konden inzetten voor kleurplaten en karton. Met de spullen en materiaal uit het bos maakten alle teams een MEGA kijkdoos.

Na het avond eten, shoarma, salade en turks brood, hadden ze niet de tijd om in te kakken! We stapten in de Carnaval festival en speelden 15 spellen uit 15 verschillende landen voor we bij het kampvuur even konden inkakken (de meeste bosratten hadden na de avond snack al snel door dat de ogen zwaar werden).

Zondagmorgen sloop iedereen wat langer, ontbeten we samen en ruimden we het terrein op. Tussen door was er ochtendgym met een Efteling dans!

Het opruimen verliep prima en we waren netjes op tijd klaar voor de sluiting van het weekend. We hadden geen prijs gewonnen maar we hebben er allemaal van genoten en daar gaat het om!

5 Bosratten hebben na het Toernooi besloten om, als ze zelf niet al op vakantie zijn, toch mee te gaan op kamp! Super Bosratten! Fijn dat jullie het vertrouwen hebben er in!

We hebben er samen een ontzettend leuk weekend op zitten en daar voor willen we wat mensen bedanken. Als eerste alle ouders, fijn dat jullie Bosratje mee mocht! Ouders die ons hebben gebracht en gehaald, fijn dat we konden rekenen op jullie hulp! En last but not least de Bosratten zelf! Echt, jullie hebben er samen een geslaagd weekend van weten te maken! Dank jullie wel voor het enthousiasme, de grappige momenten, de gezelligheid, de leuke grappen en alles wat het weekend nog meer liet slagen!

Groeten
Elia, Suzan, Danny en Kim





JUNIORENTOERNOOI



SPORTDAG OP SCHOOL

Donderdag 21 mei was het sportdag op de Basisschool in Diessen. We waren als vereniging benaderd of we een leuk onderdeel hadden voor de sportdag. We zijn dan wel geen sportvereniging, spellen kennen we genoeg! De keuze was gevallen voor; spijkerbroek hangen.

Danny, Luc en Coen maakten het bouwwerk waar de spijkerbroek aan gehangen werd de donderdag ochtend en Kim heeft de donderdag bij het spel gestaan. Het was een top dag! Het weer was goed, de kinderen waren enthousiast en we hebben als vereniging ons weer kunnen laten zien!

Op de achterkant van de sportdag diploma, die alle kinderen kregen, stond ook wat informatie over onze vereniging!



UIT DE GROEP: MINIOREN

Een strak blauwe lucht, een stralende zon, vrolijke Minioren en een super leuk programma maakten de 17^e mei weer tot een geslaagde Minioren bijeenkomst!

We hadden zin in Indianen brood en deden een pak brooddeeg in de toverpan die in het zonnetje hing. We zeiden een toverspreuk op en toen was het afwachten van wat er zou gebeuren.

In die wachttijd zijn we grote lakens gaan "stempelen" met de handen. Lekker kliederen net als echte indianen! Er kwamen prachtige afbeeldingen op het doek wat we later over een aantal stokken spanden die we als tipi neer hadden gezet. Het resultaat, een tipi tent waar de echte indianen jaloers op zouden worden! Met een echte indianen totem speelden we nog een spel om daarna terug te gaan naar de toverpan.

Na een rondje indianen geluiden rond de pan was het tijd om het deksel op te lichten. Het pak was weg, een grote deegbal vulde de pan!

We zochten stokken, want indianen brood bak je niet in een oven maar boven een kampvuur. Rond de stokken draaiden we wat deeg waarna het kon bakken boven het vuur.

Alle foto's staan op:
fotoalbum.eu/miniorendiessen



UIT DE GROEP: MINIÖREN



UIT DE GROEP: KNERTEN

10 en 11 Mei hadden we een BADMUTSWEEKENDJE met de Knerten. Het verslagje van dit weekend staat in deze Bolster Bode.

Heerlijk, de zon scheen, de lucht was blauw en het hout was droog genoeg voor een mooi kampvuur! Heerlijk relaxed hebben we hout gesprokkeld, marshmallows gemaakt en zitten kletsen over het kamp. Een aantal Knerten vindt het spannend om op kamp te gaan maar hebben er ook zin in! Wie vragen had en heeft kon en kan ze stellen en natuurlijk vertelden we als ervaren kampgangers een beetje over hoe dingen gaan op kamp. 17 mei was weer een geslaagde Knert ochtend, die weer veel te snel om was!

24 mei zijn de Knerten op het jeu de boules pleintje gaan jeu de boules. Oudbollig? Echt niet! Een leuk spel waar iedereen aan mee kan doen! Het is geen spel om uren te spelen, maar voor een tijdje is het echt gezellig!

De speeltuin was op loopafstand, dus de glijbaan, wip en het klimrek zijn ook getest deze ochtend!

De foto's van de Knerten staan op: fotoalbum.eu/jndknerten

