

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen-2019-2020--Feb. 141





Terwijl de dagen vaker gevuld waren met regen en grauw weer knalde de krokussen door de koude grond en natte bladeren de grond uit.

De gele bloemen staan er pas een paar jaar en al vaker kwamen ze terug in een Bolster Bode.

Voorheen groeide er witte krokussen. Deze waren per ongeluk weggehaald met het vernieuwen van het pad.

Krokussen hebben niet veel nodig, een klein plekje in het zand, wat zon en regen en ze kunnen er weer tegen. Ze laten zich niet bang maken door de kou of wind. Ze komen op in hun vrolijke kleuren en gaan samen met ons de toekomst in.





Minioren, februari 2020

Er werd flink wat gelachen bij de Minioren, het boek zonder tekeningen leek saai maar was zo leuk dat we hem twee keer voor lasen. Een boek zonder tekeningen staat gelijk als een middag zonder thema. We speelden in de gymzaal wat tikspelen voor we buiten gingen sjouwen en spelen.

De Minioren vonden een dood muisje die we een "plechtig" afscheid gaven met een houten kruisje, een bloemetje en Minioren die nog wat liefs zeiden met hun handjes gevouwen.

Bosbengels, februari 2020

Alweer de tweede maand van 2020 6 februari hebben we gezellig gesport in de gymzaal, onze Bosbengels zijn graag actief bezig. Ballenspel, vleeshoop en slagbal gespeeld.

13 februari speelden we levend stratego in de Bolster creatieve plekken werden bedacht om de vlag te verstoppen, er werd fanatiek gespeeld het was een erg gezellige avond.

20 februari film avond de film: Jamani hebben we samen gekeken helaas duurde hij net te lang zodat we deze niet afkonden kijken.

Nu iedereen aan het genieten van de carnavalsvakantie daarom deze week geen groep draaien.

We hopen dat het volgende week weer droog weer is zodat we buiten vuurtje kunnen maken en Kim haar traktatie kunnen gaan nuttigen lekker 's mores maken marshmallows roosteren chocolade smelten en deze tussen koekjes doen en heerlijk smullen maar. Er staan weer volop leuke activiteiten op het programma zwemfestijn juniorenweekend ons eigen nachtje en het grote kamp.

Wij hebben er zin in.





Welkom Burgemeester Weijs, 8 februari 2020

De nieuwe burgemeester bezocht alle kernen van gemeente Hilvarenbeek. In Diessen hoorde hij eerst wat over Stichting Wij-Wel, Diessen1650 en Benjamin. Samen met de voetbalvereniging stond Jong Nederland Diessen buiten met een activiteit. Als vereniging presenteerden we ons met een mini bouwwerk met spandoek en het marshmallow roosteren.

Een van onze leden, Luca, mocht samen een beeld onthullen namens Diessen1650 en daarna nam de burgemeester de tijd om wat vragen te stellen aan ons. Zijn vrouw roosterde een marshmallow en beide gingen daarna door naar de voetbal die ook op de Zijthorst stonden.

Als vrijwilligers spraken we een aantal ambtenaren en wethouders. Een leuke manier om ons als vereniging te presenteren en goed om onze jeugd kennis te laten maken met de politiek van dichtbij.

De Bikkels ,Februari 2020

Donderdag 6 februari speelden we in 4 groepjes van 4 Bikkels verschillende spellen, waarbij we punten konden verdienen. Het groepje met de meeste punten op het laatste mag de komende keer een spelletje verzinnen. De volgende spelletjes kwamen aan bod, het was vooral een kwestie van samenwerken. Voetballen maar met moeilijkheidsgraad met z'n tweeën in een fietsband. Terwijl de andere groepen geblinddoekt een doolhof liepen je moest goed naar de aanwijzingen luisteren waar je naartoe moest. Voor de lekkere trek hadden we chocoladezoenen spel, geblinddoekt zo goed mogelijk bij de andere een chocoladezoen in de mond te doen. Ook werd er nog 4 op een rij gespeeld, een vuilniszak zo snel mogelijk omdraaien zonder dat iemand daar vanaf ging. Allerlei spellen maar 1 winnaar kwam daarbij uit, die een spelletje mochten kiezen voor 2 weken later.

Donderdag 13 februari, hielpen de Bikkels de Stopnaolden een handje mee. De meiden schilderen platen voor de kindermiddag. Netjes werd alles binnen de lijnen geschilderd in prachtige kleuren. Terwijl de jongens beneden aan de gang gingen met 2 fietsen in elkaar te zetten. Eerst moesten deze geschuurd worden, zodat ze daarna in de kleuren van Diessen konden geverfd. Toen de fietsen in elkaar gezet waren, verfden ze de fietsjes groen en geel. Tijd om alles netjes te opruimen, voordat de ouders naar de Bolster kwamen voor informatie voor het weekendje en het grote kamp!

Donderdag 20 februari, vierden we een feestje bij de Bolster. Eerst werd er lekker getrakteerd op cakejes met slagroom en vruchtenhagel, chocoladevlokken en parels. Dat was smullen Daarna ging het feestje verder in de gymzaal, waar we ballontrappertje deden. Bijna iedereen had hier veel plezier in en wilde dit nog een keer doen, misschien op het einde zeiden we. Andere zetten alvast stoelendans klaar die niet zo van de ballonnen hielden. Muziek aan en tijd voor stoelendans. Daarna splitsen we de groep, een groep speelden ballonvolleyknuppel proberen de ballon bij de andere in de goal te meppen, de andere groep speelden confetti pong met jelly beans en de laatste groep speelden twister alvast onze benen en armen goed strekken. De tijd vloog voorbij. Op het einde mocht er nog een spelletje gekozen worden door de winnaars van 2 weken geleden, het werd lekker viesland. Ballontrappertje houden we nog een keer tegoed!





Zwemfestijn ,Februari 2020

Om half twaalf stond iedereen van de Bikkels en Kiddo groep startklaar om bij de basisschool te vertrekken naar het zwembad, voor het zwemfestijn. Aangekomen in Eindhoven, moesten we nog even wachten voordat we naar de kleedkamers mochten. Vaak werd de vraag gesteld, hoelang moeten we nog wachten, ze hadden er ook zoveel zin in. Uiteindelijk mochten naar de kleedkamers, omkleden was zo gedaan, iedereen had zijn zwemkleding al onder zijn kleren aan dat was makkelijk! Nog even wachten totdat de rest klaar was en de spellen klaarlagen en dan hop een proefbaantje zwemmen. Gelukkig mocht iedereen meedoen. Allerlei spellen werden gespeeld in en buiten het zwembad. Over vloten klimmen, rennen, schuiven en glijden, bootjes gevaren, bommetjes maken, trampolinespringen en klauteren over het water heen. Al met al was het een gezellige, intensieve en vermoeiende middag. Dat was het allemaal waard we werden zelfs tweede! Op terug naar Diessen met een zakje chips en thuis uitrusten!



Knerten, Februari 2020

Op 1 februari wilde Kim graag een ECHTE Jong Nederland activiteit plannen. Het werd "op een dakotavuur soep maken". De meiden gingen ingrediënten kopen terwijl de jongens twee gaten groeven en een vuurtje maakten. De goed gevulde groentesoep was heerlijk!

Kim trakteerde alle groepen, de Knerten kregen frikandellen en hamburgers om te bakken. Deze keer gingen de jongens naar de winkel en maakten de meiden een vuurtje. 8 februari gaat de geschiedenis boeken in als "de dag dat de Knerten er achter kwamen dat ze toch minder op konden dan dat ze zelf bedachten vooraf".

Niet iedereen had er evenveel zin in, in knutselen. Toch ging iedereen gezellig aan de slag. Voor alle Knerten was er een plank waar ze een verjaardag kalender van konden maken. Door 12 draadjes onder elkaar, horizontaal op te hangen ontstond er voor elke maand een soort van waslijntje. Bij elk lijntje kwam de maand te staan en met wasknijpers met nummer en naam konden de verjaardagen (data en naam) aan het juiste lijntje komen.

Achteraf vonden de meeste Knerten het toch wel leuk. Gezellig was het sowieso. Tof om de pubers toch aan de slag te zien gaan en er samen een gezellige ochtend van te maken, al lag niet voor iedereen de voorkeur bij knutselen.

Voor de 3^e keer wilde we in februari een fikkie stoken. Alle groepen hadden een 's mores pakket van Kim gekregen en de Knerten keken er naar uit om deze ook te maken. Het weer zat niet mee. Door om te denken kregen we toch voor elkaar wat we wilden. In de magnetron werd de chocolade gesmolten, terwijl een aantal Knerten een kampvuur maakten van een heleboel waxinelichtjes bij elkaar. Binnen, in een kring rondom het zogenaamde kampvuur was het toch sfeervol. Een fotograaf, die vanuit de Rabobank de opdracht had gekregen om foto's te maken van Kim en de leden, legde alles vast.

Dakota vuur





1 Februari 2020

Nee, ik vond het niet vreemd dat de nieuwjaarsborrel "pas" op 1 februari gepland was. Ja, ik wilde eigenlijk niet naar de borrel i.v.m. andere plannen. En ja, ik wist dat ik precies op 1 februari precies 20 jaar officieel vrijwilligster was.

Mariëlle heeft naast het vele voorbereidingswerk ook nog wat werk gehad met het overhalen. Toen zij beloofde dat ik om 22:00 uur weg mocht van de borrel was ik overstag. We reden samen naar de Bolster waar ik er al snel achter kwam dat wat ze had beloofd niet uit zou komen. Een haag van vrijwilligers (van verschillende clubjes), leden, ouders, collega's, familie en vrienden verwelkomde mij met sterretjes. Daar ik dacht "ze zullen wel iets kleins bedacht hebben voor het 20 jarige jubileum dacht ik nu, ben ik dan vrijwilligster van het jaar"?

Van de leden kreeg ik een mooi zelfgemaakt cadeau (echt grappig en lief wat de leden er opschreven) voor ik naar binnen ging bij de Bolster. Ik zag de burgemeester wel staan, zonder ketting en dacht alleen maar "hey, die stond van de week in de Hilverbode, die heeft afscheid genomen van de gemeente". Het kwartje viel niet dat hij daar voor mij kwam en ik ging gezellig buurten met wat mensen.

En toen werd ik naar de burgemeester geleid en kreeg ik een hele lieve speech van Anke namens Jong Nederland.

De Burgemeester spelde een lintje op en daarna volgde nog wat mooie woorden van verschillende mensen uit verschillende verenigingen. Namens de familie hield mijn vader nog een lieve mooie speech en toen was het feest.

Zo kort als ik het hier noteer, zoveel gebeurde er in mijn hoofd. Niet alleen die avond, ook de afgelopen weken, tot zelfs vandaag aan toe is "het lintje" elke dag wel een gespreksonderwerp. Ik neem mijn woorden terug. Waar ik voorheen zei "als ik een lintje krijg, vreet ik hem op". Moet ik nu eerlijk is eerlijk, bekennen dat het wel erg mooi is. Hoewel ik het liefst buiten de schijnwerpers sta is waardering ontvangen lastig, maar wel mooi.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die er was, een kaartje of berichtje gestuurd heeft en iets betekend heeft waardoor ik al 30 jaar met heel veel plezier bij de vereniging wil zijn (vanaf mijn 4^e jaar bij de vereniging) Alle mooie herinneringen en herinneringen die we samen gaan maken zijn mij veel waard. (oud) leden, (oud) vrijwilligers, ouders...DANK JULLIE WEL!

En in het bijzonder, Mariëlle, Anke en Joep die alles geregeld hebben (wat een hoop werk geweest is) en mijn ouders en broer bij wie ik mag en kan zijn wie ik ben en daardoor ook kan doen wat ik graag doe. <3

Kim