

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen-2019-2020—KAMP EDITIE



jong
nederland

B
o
s
b
e
n
n
e
l
s

P
e
l
Kiddos
k
a
n
s

B
i
k
k
e
l

O N g e w o o n K a m p
e k e l s n e r t e n

F r e k k e l s

#ONGewoonKamp 2020

Wie had dat ooit gedacht, geen echt kamp kunnen houden?

De voorbereidingen waren al gestart voor het Kamp in België toen het Covid 19 virus, beter bekend als het Corona virus, roet in het eten gooide. Weken mochten we niet samen komen om groep te draaien en toen dat weer mocht was er de hoop dat kamp ook door zou mogen gaan.

In de week van 8 juni kwam er voor alle jeugdverenigingen van Nederland een kamp protocol, kamp mocht doorgaan...onder een aantal voorwaarden die we niet waar konden maken.

De hele week 1,5 meter afstand houden op spel momenten na is niet na te komen. Laat staan dat we materiaal hadden hier voor. Meer tenten, banken, tafels...

We hakten de knoop door, dit jaar geen kamp maar een alternatieve #ONGewoonKamp week.

De jongste groepen hielden voor een groot deel hun kampprogramma aan wat ze al hadden gepland. De Bosbengels (voor wie de 1,5 meter afstand regel al gold) organiseerden, net als de Knerten, een eigen kamp. Samen werken was leuk geweest, maar door de groep groter te maken, was het nog lastiger om een programma te maken waarin we afstand konden garanderen. De Frekkel en Oekel groepen zijn beide wat kleiner, zij gingen als FROEKELS samen op pad.

Twee weken na dat het protocol uitkwam veranderde de 1,5 meter afstand. Leden tot en met 17 jaar hoefden ook geen afstand meer te houden. Gunstig voor de oudere groepen!

Terreinen waren gevonden, programma's gemaakt en wat er toen gebeurde lees je in deze Kamp Bode. Hierin staan van alle kampen verslagen en foto's gemaakt door ouders, leden en vrijwilligers.

Wij hopen dat leden, ouders, familieleden en collega vrijwilligers met plezier alles lezen!



Jezelf mogen zijn, ongeacht wie je bent

Het einde van het schooljaar kwam dan toch. Voor de basisschoolkinderen op een redelijk vertrouwde manier. De prinses eindigde met een gezellige laatste week, voorzien van leuke activiteiten. De grote kleine man had gelukkig een mooi einde van zijn basisschooltijd. De laatste twee weken voor het begin van de vakantie staan voor groep acht altijd in teken van de schoolverlatersdagen en ze konden doorgaan. De musical had een andere opzet, maar was zo eigenlijk veel leuker. Oudste mocht op de valreep per week nog drie uurtjes naar school. Wel gedoseerd, maar ze mocht toch weer even proeven van het schoolleventje. Kortom, we sloten dit rare schooljaar vrij positief af. Oudste alweer naar de derde van de middelbare, de grote kleine man start op dezelfde middelbare en de prinses gaat naar groep zes. Maar eerst zes weken vakantie.

Ook die vakantie is anders dan anders. Na lang wikken en wegen hebben we toch besloten om niet naar het buitenland af te reizen. We vinden de risico's nog te groot en de maatregelen te streng voor een onbezorgde vakantie. We blijven dus in Nederland. We gaan de vouwwagen opzetten in de tuin van vrienden. Van daaruit worden dagtripjes gemaakt. Tot die tijd is het nog werken voor papa en mama en hebben de kinderen andere bezigheden.

De eerste week van de schoolvakantie staat normaal altijd in het teken van Jong Nederland voor onze dames. Normaal gaan ze met hun groep op kamp. Oudste kijkt daar altijd enorm naar uit, jongste heeft wat last van heimwee, maar vindt het wel heel gezellig. Zoals als alles waren ook de zaterdagdagen bij Jong Nederland anders. Niet naar het clubhuis, geen gezamenlijke activiteiten. Maar Jong Nederland zou Jong Nederland niet zijn, wanneer daar geen creatieve oplossingen voor zouden komen. En zo werd het ONgewoon groepsdraaien in het leven geroepen. Elke week verzorgde de leiding verschillende online opdrachten. Ooit breinbrekend, ooit hilarisch, maar vooral gezellig. Gelukkig mocht na een tijdje het groepsdraaien weer beginnen.

Maar dat kamp... Lange tijd zat iedereen in spanning. Zou het door kunnen gaan of niet? Ze zouden naar België gaan. Daar bevindt zich een zeer geschikte locatie, maar helaas leek ons buurland lange tijd heel ver weg. Ook toen de grenzen open gingen, bleek de locatie geen haalbare kaart. Zeker voor de groep van oudste, die in België nog steeds anderhalve meter uit elkaar zouden moeten blijven. Het eigen clubhuis was al verhuurd, wat nu?

En weer zou Jong Nederland Jong Nederland niet zijn, wanneer er geen creatieve oplossing zou komen. Dus kwam het ONgewoon kamp. Er werden ontzettend leuke activiteiten per dag verzonden. Er stond een tent in de wei, de groep van oudste was welkom in een loods van een groepslid. Onze dames genoten elke dag, ieder met hun eigen groep. Naar de dierentuin, hutten bouwen in het bos, waterspelletjes, workshop van Slagwerkgroep Diessen, boogschieten, kano varen en zoveel meer. Oudste kon dan niet echt kamperen met de hele groep, maar sprak met een aantal groepsleden af om telkens ergens bij iemand in de tuin te kamperen.

De week vloog om. Prinses was donderdag klaar, oudste maakte de week vol. Allebei moe, maar voldaan. Dat is het fijne van Jong Nederland. Diessen mag trots zijn op zo'n enthousiaste vereniging. Waar samen voorop staat. In elke groep zitten verschillende kinderen. Het zijn niet altijd elkaars vrienden of vriendinnen, maar samen hebben ze veel lol en helpen ze elkaar. Het grote respect voor elkaar vind ik een voorbeeld voor de hele wereld. Bij Jong Nederland hoeven ze niet de slimste, de beste, de knapste of de snelste te zijn. Ze mogen zijn wie ze zijn en worden op creatieve en speelse wijze uitgedaagd om zichzelf te laten zien. Misschien wordt dit stukje gelezen als regelrechte reclame voor Jong Nederland. Dat kan, maar graag wil ik opmerken, dat in deze wereld die momenteel op ontploffen staat, er ook nog groepen zijn, die gewoon zichzelf zijn en elkaar respecteren.

Jong Nederland Diessen, blijf jezelf en verlies nooit jullie energie en enthousiasme!

Tineke van Korven

KIDDO's- PELIKANOS-BIKKELS



#ONgewoonKamp 2020

Het

Televisie BJT'ER Kamp
heeft een ander/ eigen
document

wat via de app/ mail naar
de deelnemers is gestuurd.

De Maxioren groepen
hebben een leuk
#ONGewoonKamp
gehad



DE BOSBENGELS



#ONgewoonKamp 2020



De Bosbengels

Geen kamp dit jaar wel #ONGewoonKamp.

En voor de bosbengels waren dat ma 13 - 14 en 15 juli.

Op maandag 13 juli verzamelde onze bosbengels zich met de fiets op de Zijthorst. Vanuit daar vertrokken we met de hele groep met een tocht richting Haghorst onderweg hadden we codes waar een opdracht aan verbonden zat en zo bekende we dan op de Driehuizerweg 5 waar we even lekker konden chillen voetballen enz. En onze buikjes vol eten met frietjes snacks en een ijsje.

Daarna zetten we de reis op de fiets door naar de Reuselhoeve waar we eerst een mooie kanotocht over de Reusel maakte . Daarna hadden we als activiteit het klimbos en als afsluiting de tokkelbanen het was een leuke sportieve dag op naar dag twee. Dinsdag 14 juli om 10.00 verzamelde we ons weer op de Zijthorst waarna we vertrokken naar de fam. de wit in Beerschot daar gingen we in 3 groepen escaperoom spelen op onze mobile telefoons een groep was er bijna ze moesten nog 1 opdracht maar helaas was de tijd voorbij.

Onze koks hadden weer een lekkere lunch voor ons poffertjes pannenkoeken en wafels dus weer met een volle buik konden we aan het middagprogramma beginnen zwemmen bij zwembad Stappengoor in Tilburg en zo kwam ook aan de tweede dag weer een einde.

De derde dag woensdag 15 juli verzamelde iedereen zich om 14.00 bij de fam. de Wit in Baarschot waar we heerlijk gebruik konden maken van hun zwembad, een waterzeskamp, de buikschuifbaan, voor ieder was er wel wat wils.

Om 18.00 hadden we een heerlijke BBQ. De meesten hadden nog niet genoeg van het zwembad dus namen nog een duik, de anderen gingen lekker film kijken waarna er nog lekker een toetje nuttigen na de film was de vuurkorf aan, waar we als afsluiting nog lekker march mellows konden toosten en om 21.30 zat deze ongewoon kamp er helaas weer op. We kunnen terug kijken op 3 super mooie dagen met veel gezelligheid en sportiviteit we bedanken onze jongens.

Nu heerlijk vakantie vieren en in september gaan we weer gezellig met z'n allen groep draaien. Tot dan geniet v jullie vakantie
Gr de bosbengels















Wat hebben jullie gedaan met de Bosbengels?

Gedaan: tocht van Diessen naar Haghorst op de fiets. Toen hebben we friet gegeten, zijn we gaan kanoën en klimmen. We hebben een escape room spel gespeeld en zijn gaan zwemmen. Ook hadden we een dag een water 6kamp en weer buiten zwemmen met buikschuifbaan. We hielden een BBQ en konden film kijken. Er was een kamp vuur met marshmallows.

Welke Bosbengels deden mee?

Al onze bosbengels gingen de eerste dag mee.
De tweede dag 2 niet
En de 3^e dag 1 niet

Wat vond jij het leukste van alle activiteiten?

Het leukste was het kanoën

Wat was het grappigste wat gebeurde in jullie kamp week?

Grappigste met z'n allen kanoën elkaar nat maken! De boot van Tom en Cyril was lek!

Wat hebben jullie allemaal gegeten?

Gegeten 1e dag friet en snacks
2e dag pannenkoeken,
poffertjes en wafels
3e dag BBQ

Wat wil je nog kwijt naar de leiding van jullie groep?

Wat ik nog kwijt wil is: Het waren super leuke dagen en bedankt

Bosbengel Twan









Op de eerste dag zijn we naar de Reuselhoeven geweest en hebben we daar gekanood en geklommen.

op de tweede dag hebben we eerst een online escape room gedaan en zijn we 'middags naar Stappegoor geweest.

En op de derde dag hebben we bij familie de Wit gezwommen gebarbecued en hebben we tegen de avond een kampvuur aangestoken en hebben we een film gekeken.

Het waren 3 hele leuke dagen en we hebben er ontzettend van genoten.

Groetjes van Tom en Bram





DE FREKKELS/OEKELS FROEKELS



#ONgewoonKamp 2020

Het Froekelkamp

Het zou zondermeer misschien wel het meest gave kamp worden van de Froekels. Het zou een Ardennen 2.0 kamp worden met een van de mooiste plekken van Luxemburg. Helaas werd er roet in het eten gegooid door de wel bekende reden. Pas vrij laat werd bekend, dat er een week buitenland niet meer in ging zitten. Last minute probeerde de leiding met een klein budget toch 3 toffe dagen van te gaan maken!

Woensdags zijn de Froekels gedropt in het zinderende Borkel & Schaft, waar ze de welbekende 'Mén Nie Belle Tocht 2,3' zijn ondergaan. Een prachtige wandeltocht door de natuur met allerlei gekke opdrachten die ze hebben uitgevoerd. Aangekomen bij het einde van de tocht.. Héél toevallig bij Rofra. Daar hebben we een mooie kano tocht gevaren van 8Km. Toch bijzonder dat er maar 2 van de 15 mensen droog zijn aangekomen aan het einde van de rit 😊

Donderdag hebben de kinders laten zien dat ze ook goed met de jongeren groepen overweg kunnen, ze hebben meeholpen met het 'Huntend' spel, waarbij ze verschillende producten konden verdienen op geheime locaties door heel Diessen, 'S middags gooide het slechte weer roet in het eten, we zouden eigenlijk naar een leuk strand gaan. Máár binnenzwembad Stappegoor viel ook goed in de smaak bij de Froekels. (Sorry badmeesters voor onze fanatieke Froekels!). In de avond hebben we zelfs pizza ovens gemaakt waarbij de kinderen onbeperkt pizza hebben gegeten. Na een spelletje weerwolven en wat nabuurtjes zijn de Froekels moe en voldaan naar huis gegaan.

Vrijdags hadden de Froekels veel geluk, zowat de gehele Roerdomp in Westelbeers was afgehuurd voor de kinders! We hebben een drukke maar toch ontspannende dag gehad. In de ochtend hebben we Bumperbal gespeeld, waarbij je in een grote opblaasbal zit en elkaar lekker kunt omduwen, ook hebben we handboog geschoten. Enkel de leiding kreeg het voor elkaar om in de appel te schieten!

Na de lunch hebben we apenkooi/tikkertje gespeeld op de mega stormbaan. Behalve hier en daar wat blauwe plekken heeft iedereen zich eigen goed uitgeleefd, inclusief de leiding.

De Froekels hebben zich hierna nog goed vermaakt in de waterfiets op het meer, niet omdat ze zoveel rondjes getrapt hadden, maar meer hoe vaak ze het bootje om konden gooien. De Oekels hebben 's middags nog wat kaart spellen gespeeld.

Gezamenlijk hebben we 'S avonds nog lekker gebarbecued, en het meest spannende grappige spel van Jong Nederland gespeeld namelijk het "Froekel Grot 3.0 Spel" Als je graag wilt weten wat dit spel is mag je een van onze kinderen aanspreken 😊.

Al met al toch een toffe week gehad met elkaar. We beloven er volgend seizoen weer een gaaf seizoen van te maken. Hopelijk gaat het Ardennen weekend weer gewoon door en kunnen we weer normaal op kamp!

Wij wensen jullie een fijne vakantie toe,

Gijs van den Hout, Romy Wentink, Elia Ooms & Luc Vugts













**B
E
D
A
N
K
T**



**S
I
E
M**

**voor de
soep**





DE KNERTEN

KNERT BADMUTSWEEKEND XXL 2020



ALTERNATIEVE KAMP WEEK- KNERTEN-JONG NEDERLAND DIESSEN

#ONgewoonKamp 2020



We keken er een jaar naar uit.

We hadden 10 maanden om voor te bereiden waar we ineens in de 6e maand niet zeker meer waren of het wel door kon gaan.

We hadden 4 weken om een alternatief in elkaar te zetten waarin we van "1,5 meter uit elkaar boven de 12 jaar" na 2 weken gingen naar "Deze regel vervalt voor iedereen onder de 18 jaar". Het was een uitdagende "puzzel".

Het was nog even "spannend" of we wel een geschikt terrein konden vinden maar gelukkig hadden ook de Knerten 3 weken voor aanvang een kaai gaaf terrein!

En toen waren daar de 5 dagen..#ONGewoonkamp
#KnertBadmutsweekendXXLKamp 2020 die voorbij vlogen.

"Ja, het was geen echt kamp". "Ja, we hebben het ECHTE kampgevoel gemist maar wat zijn wij blij dat we wel een alternatief hadden"!

Wij kijken enorm uit naar het nieuwe seizoen met een echt kamp maar..

Wij kijken ook terug op een hele bijzondere week. Waarin we ons niet gek lieten maken door de regen.

De Knerten
Jong Nederland Diessen

DE KNERTEN



#ONgewoonKamp 2020

BEDANKT

Via deze weg willen we

Karel en Annemiek bedanken voor hun gastvrijheid, echt heel erg fijn dat we bij hen terecht konden. 3 weken voor het kamp hadden we nog niets en zo hadden we een Kaai gave hoofdlocatie met hele fijne "beheerders"!

Gilde Sint Joris Diessen voor het maandag avond programma waar de Knerten mochten schieten.

Tineke en Ilona voor het vervoer naar de Kano Boerderij. **Joep**, voor het vervoer en de gezellige middag. (Joep is kookstaf op kamp, daar hij geen eigen groep heeft hadden we hem gevraagd of hij met onze groep op pad wilde. Zo had hij ook een beetje een kamp week)

Harmonie en Slagwerkgroep St. Willibrordus Diessen (Niels) voor het donderdag avond programma waar de Knerten een workshop kregen.

Chris Aerts van Sport en Partycentrum Hercules voor het openen van Hercules waar we gebruik mochten maken van de gymlokalen.

Bastiaan van BioBelevenis.nl voor het vrijdag middag programma waar hij het programma "het Perfecte Knert plaatje" verzorgde.

Knert ouders voor de lieve attente woorden en de fijne communicatie. Doet ons goed! Tof dat we de €5,- euro per kind niet terug hoefden te storten maar mee mogen nemen in het aanschaffen van de Knert vesten voor de komende seizoenen. (Daar we geen begroting rond konden krijgen i.v.m. diverse onzekerheden m.b.t. de uitgave vroegen we €65,- voor 5 dagen. Wat over was zouden we terug storten)

Knert leden!

We beseffen ons dondersgoed dat jullie de hoop nog lang hadden dat we echt op kamp zouden kunnen gaan. Geweldig hoe jullie ook "de knop omgezet hebben" en er een kaai fijne week van hebben weten te maken. Geen gezeur toen het regende tijdens het vloten, even balen dat we niet konden gaan zwemmen (Houden we nog tegoed, dank je wel Cees en Marie-Jose Roozen!) maar ook gelijk mee in het alternatief...

Jullie grappige verhalen, enthousiasme, jullie (grappige/ eerlijke en kritische) pubergedag. We kijken uit naar het nieuwe seizoen met weer nieuwe avonturen!

Madelon en Kim

DE KNERTEN



#ONgewoonKamp 2020

DE DEELNEMERS



KNERT KRIJN

De jongste Knert, voor de eerste keer "mee op kamp", en wat heeft hij het naar zijn zin gehad! Het schieten bij het Gilde ging hem goed af en wij denken dat hij dit ook erg leuk vond!

Krijn kletst de oren van je kop. We hebben gelachen om zijn "theorie van hoe de groepen in gedeeld worden bij Jong Nederland" en genoten van zijn enthousiasme! Knap hoe hij een plekje in de groep weet te krijgen als "guppie van het cluppie".





KNERT TIGO

Tigo is geen klets kous maar aan zijn gezicht zagen we precies wanneer hij het erg naar zijn zin had! Als een echte Pre Puber doet Tigo niet snel iets waar hij geen zin in heeft. Een bonte avond is niet aan hem besteed (Wel om naar te kijken). Een puzzeltoernooi is niet het eerste wat hem dan lijkt te zinnen, maar als hij aan de slag gaat is hij bloedje fanatiek!

Het liefst zit hij bij de Knert mannen, beetje te geinen, elkaar wat te klieren en te chillen. Naast bloem kreeg Tigo ook macaroni over zich heen met de foto opdracht...op eigen verzoek, wat ons deed verbazen!





KNERT RAF

Raf is als "verlegen, rustig menneke" ontpopt in een klets kous en lolbroek. Het woordje "Nice" is erg vaak gevallen in de alternatieve kampweek! De hele week liep Raf er ontspannen bij en genoot hij van alles wat werd aangeboden. Op zijn gemakje deed hij overal leuk aan mee en liet hij zien dat hij ook goed is in het maken van foto's!





KNERT GEERT

Volgens de andere Knerten is Geert "Gek"! Wie gaat er toch kamperen als er een (alternatieve) kamp week is?! Gelukkig kon Geert op donderdagavond en op vrijdag alsnog aansluiten. Hij liet met de foto opdracht kattenvoer over zich heen gooien die hij zelf in de winkel uitkoos...dapper, grappig maar ook fijn dat hij zich daarna ging omkleden! Geert vind al snel iets best en deed boven verwachting goed zijn best bij de foto wedstrijd!





KNERT KIM

De opmerkingen van Kim, haar droge humor...fijn dat ze weer bij de Knerten terug gekomen is!(Gelukkig vond ze ons grapje over de Pan ook grappig. Zij won er een voor haar uitzet, bij de Knert Bingo. Als ze hem op het dak zet heeft ze een..dakpan!) Eigenwijs maar ook fanatiek doet ze mee met alles wat we bedenken. Als Kim haar zin begint met "Nou..." Dan ga er maar voor zitten, dan komt er wat achteraan wat je wil horen!





KNERT IRIS

Mevrouw heeft verschillende bijnamen tijdens het kamp voorbij horen komen. "Mien kwijk machien", "Markt wijf-fie", "Kwekkert". Wat een geluid komt er uit dat lijf! We wisten donderdag ook gelijk dat er wat was, ze was zo stilletjes. Te laat gaan slapen, te veel gek lopen doen, ook een Iris heeft grenzen. Gelukkig kon ze na een paar uurtjes thuis slapen weer mee doen met het programma! Daar waren we blij mee want lol maken kan ze goed!

Het vrolijke lache bekkie is ook behulpzaam en in voor een serieuze babbel!





KNERT ROMY

Romy weet precies wat ze leuk vindt en wat minder. Het uitstapje naar de vogels was, denken wij, het hoogtepunt van de alternatieve kampweek. Ze zat aandachtig te luisteren, wist zelf nog wat feitjes en glunderde toen de kleine uil bij haar kwam zitten.

Romy is de oudste Knert maar heeft ook nog nooit een alternatieve kamp week meegemaakt. Haar standaard antwoord "weet ik niet" neemt geen een Knert meer aan, iedereen geeft haar de tijd om na te denken over een ander antwoord en...als ze die heeft weet ze goed te vertellen wat ze wil zeggen! Top Romy! We zijn van mening dat Romy, als oudste Knert simpelweg niet kan stoppen bij de groep daar ze er helemaal bij hoort!





KNERT TARA

Tara was extra blij toen we konden melden dat er 5 dagen aan programma klaar stond! De vrijdag viel vanwege vakantie weg voor haar. Door de extra dag kon ze toch 4 dagen doorbrengen met haar Knert vrienden!

Tara maakt van alles mee in die 4 dagen en leert Madelon en Kim hoe je aan een "fix" kunt komen (een vriendje). Tara is sociaal en probeert iedereen altijd overal bij te betrekken, ook in deze alternatieve kamp week!





KNERT YENTE

Tot twee keer toe had Yente pech met de fiets, gelukkig alleen met de fiets en met niets anders! Yente is alles behalve dom maar heeft wel van die snuggere opmerkingen zo af en toe waar ze zelf ook hartelijk om kan lachen. Opvallend, Yente rolt minder vaak als een pre puber met haar ogen! Ze vindt zich zelf een puber maar wij zien toch niet echt pubergedrag gelukkig! De leukste verhalen die ze verteld is als ze ergens over verontwaardigd is. Met haar hele gezicht en lichaam laat ze zien wat iets met haar doet!





KNERT ESMEE

Esmee weet het wel te vertellen, geen onderwerp gaat ze uit de weg. "klets praat, een serieus gesprek, een discussie", laat maar komen! Esmee weet wat ze wil en wat ze niet wil maar als (pre) puber (Ze vind zich zelf wel meer en meer een puber) kan ze nog net zo zijn als een paar jaar terug! Lekker en leuk eigenwijs!





KNERT FRÉDÉRIQUE

Alle Knerten wijzen gelijk deze lieve Knert aan als het gaat om lief en behulpzaam zijn! Het is haar tweede kamp en ze heeft echt een plekje in de groep weten te bemachtigen! Fanatiek, vriendelijk, enthousiast en behulpzaam, ons Knertje Frédérique laat nog niet eens Pre puber gedrag zien!





KNERT HIDDE

Hij twijfelde of hij wel wilde deelnemen. Gelukkig deed hij mee met de #ONGewoonKamp week waar hij volop genoot van alles! Verschillende keren benoemde hij ook dat het zo leuk was, en dat doet ons als Knert team goed! We waarderen het dat Hidde dingen benoemd, dat iets lekker, leuk, grappig is/was. Dankbaar menneke!

Naast de serieuze kant is Hidde ook een lolbroek!





KNERT RAFKE

Ze gaat al jaren mee op kamp en is geen steek veranderd! Rafke is Rafke! Lief, enthousiast, sportief en een tikkie speels op een hele toffe manier! Lekker zich zelf en goed voor de andere en giebelen dat ze kan! Het leukste dit kamp bij Rafke? Het Weerwolf spel waarvoor zij het uitbreidingsset spel bij had, dapper zette ze door toen niet iedereen precies het spel begreep. Als spelleidster liet zij zich niet gek maken!





KNERT ISIS

In de week voor het kamp regelde Isis zelf dat ze alsnog mee kon doen met het kamp! Ze legde contact met het Knert team, bekeek wat mogelijk was en hiervoor hebben we alle respect. Knap hoe ze zich, als "nieuweling", een plekje in een toch al behoorlijk hechte (pre/puber) groep heeft weten te bemachtigen! Het was Isis haar eerste kamp en we hopen niet haar laatste met de Knert groep! Ze is "geslaagd" als Knert!





KNERT BRITT

We keken elkaar even verbaasd aan, we hadden van alles verwacht maar geen diepvries boerenkool die we over Britt mochten omkiepen! Deze lieve Knert is dan wellicht wat rustiger dan de andere, ze heeft leuke ideeën en als ze eenmaal aan het kletsen is...Britt doet alles lekker op het gemakje en wij denken dat ze heel veel weet van de Knerten daar ze rustig zit te luisteren naar alle verhalen.





KNERT TEAM

MADOLON EN KIM



DE KNERTEN



#ONgewoonKamp 2020

ONS PROGRAMMA

Maandag 13 juli 2020

Stipt om 13:00 uur starten we de #ONGewoonkamp week met het verwelkomen van alle Knerten. "Fijn dat jullie er zijn!"

We gaan gelijk van start met het eerste programma. In twee teams spelen de Knerten een Knert Kwis waarin vragen moeten worden beantwoord, opdrachten moeten worden uitgevoerd en veel plezier gemaakt mag worden.

Een boekwerk van 35 pagina's ligt voor beide teams klaar. Tot 17:00 uur hebben ze de tijd om onder andere strips na te maken in foto's, vlogs op te nemen, quiz vragen te beantwoorden en puzzels in te vullen.

Beide groepen gaan op een andere manier te werk maar vliegen er in!

Het hele dorp is het spelterrein en de Knerten schieten ook alle kanten in. De een gaat naar oma daar die een wifi netwerk heeft om even op internet te kunnen, andere duiken de tuin in van een van de Knert leden om daar aan de slag te gaan met het maken van een vlog.

Zo af en toe zien we de Knerten op de hoofd locatie zich even melden. "gaat het goed"? "Ja hoor" is steevast het antwoord.

Om 17:00 uur zijn alle Knerten terug, hongerig en dat komt goed uit.

Op het menu: soep en broodjes hamburger die ze zelf mogen opwarmen/bakken. Scheelt de leiding in corona maatregelen en "Ze zijn voort oud en wijs genoeg om mee te helpen". De meiden nemen het op zich om het eten voor te bereiden terwijl de jongens even een "mannen bij een komst hebben".

Het eten smaakt zoals het bij een kamp hoort, goed! De eenvoudige maaltijd geeft weer energie en die hebben we nodig voor het avondprogramma.

Er staat een uitstapje in de planning. Als groep lopen we naar het Gilde terrein waar we een workshop "schieten" krijgen. Isis raakt de "deksel" bij de eerste poging en op 2 Knerten na lukt het daarna ook de andere Knerten om hem minimaal 1x te raken.

Frederique en Krijn winnen het "mini toernooi" en gaan naar huis met een medaille.

Na een glas fris zetten we weer koers naar de hoofdlocatie waar we al snel een kampvuurtje hadden. Waar normaal de leden niet in de leiding stoelen mogen hadden we nu voor alle Knerten een stoel klaar staan. Heerlijk chillen, marshmallow erbij en een paar potjes Weerwolven.

Keurig op tijd ging iedereen naar huis.







Dinsdag 14 juli 2020

“Wat voor spel kunnen we spelen waarbij de leden 1,5 meter afstand kunnen houden”? Toen deze maatregel nog gold kwamen we uit op BINGO! Nog steeds leuk toen deze maatregel niet meer gold. De prijzentafel stond vol met gekke dingen die door gingen als prijs. Niemand wilde perse het cd rekje tot hij werd gepresenteerd als oorbellen rekje. Ineens was het roze ding geliefd. Zo gingen alle prijsjes met gemak naar de “trotse” winnaars. Hilariteit alom! Een relaxte start van de dag die na de “Broodjes Knak en Krentenbollen lunch” door ging in een actievere middag.

Joep, die normaal als kookstaf mee gaat op kamp en nu geen kamp zou hebben, sloot aan en ging mee kano varen. De wens van de Knerten konden we in vervulling laten gaan.

Dat het wat regende deed ons niet. Poncho aan en hop, het water op. Koud was het niet, voor diegene die IN het bootje bleef. De andere warmde later snel op na het omkleden en een kop warme chocomelk.

De tocht was niet nieuw, het lijkt er op alsof het kano varen ook een traditie aan het worden is. Saai? Zeker niet, als Knert groep maken we elke keer wat anders mee!

Iedereen at deze avond thuis en was daarna weer welkom voor een paar uurtjes bij het kampvuur waar we weer gingen Weerwolven. Voor de 1^e keer speelden we het uitbreidingspel wat niet gelijk soepel verliep. “Boeien”, gezellig was het wel en iedereen deed zijn best om het spel te volgen.









Woensdag 15 juli 2020

Doordat we een paar weken niet konden groepdraaien waren we nog niet bij de "varkens vrienden" geweest met "De spek spek tocht".

Al jaren vragen de leden of we een keer Pizza kunnen gaan eten bij de Varkens van de Elshorst. Helaas worden Pizza's niet bezorgd rond lunchtijd. Frietjes wel!

Na de tocht, onder het prikkeldraad door, langs het weiland af, over de sloot heen wachten de varkens, de speklapjes op pootjes, ons al op.

We moesten even wachten op de lunch (We hadden de leden wijsgemaakt dat de moeder van Krijn broodjes kwam brengen) en speelden wat spelletjes en kletsen wat bij. Gewoon, relaxed. Niets bijzonders maar als groep lekker vertrouwd samen.

De frietjes werden bezorgd en kieperden we op schone zakken op de grond, snack erbij, saus er over en zittend en liggend op ons gemakje lunchen.

Na de lunch hobbelden we terug. De ene helft van de groep ging terug naar de hoofdlocatie voor een plas pauze of om de drinkflesjes te vullen. De anderen bleven bij de Bolster wachten voor het 2^e deel van de dag. Daar, op het bankje op de hoek, was de groep het al heel snel er over eens dat we toch wel een bijzonder mooie groep hebben. Een mooi gesprek volgde wat daarna omsloeg in een hoop lol om de Jong Nederland theorie van Krijn.

Toen de groep weer samen was vervolgden we onze weg naar Topvogel, het vogelpark in Diessen waar we een rondleiding kregen. Na de rondleiding volgde een demonstratie waarbij bijna alle leden minimaal 1x een uiltje op de arm kreeg, of op het hoofd. We dronken wat, lachten om de "kraanvogel Kraantje Pappie" (Is eigenlijk een Mammie) en griezelden van de gier zijn enge koppie.





Donderdag 16 juli 2020

Echt lekker warm was het niet en de grijze wolken voorspelden ook niet echt top weer. Maar, ook vandaag beleefden we weer een leuke dag!

In 3 teams vertrokken de leden, na de uitleg over het wijkspel, Diessen in. Met 7 verschillende tips konden ze op 7 verschillende locaties, 7 verschillende enveloppen vinden met plaatjes.

Een rebus gaf bijvoorbeeld de straatnaam aan waarbij de sudoku het juiste huisnummer duidde. Er was een routebeschrijving waarin geen straatnamen werden genoemd, een puzzel met foto van een bekend gebouw en zo nog wat tips.

Op de plaatjes stonden dingen die te maken hadden met gourmetten.

Na het wijkspel aten we een kop soep met wat broodjes. Het zwemmen ging niet door (houden we nog tegoed in het nieuwe seizoen), als alternatief stond er een ander programma klaar. Echter, de meeste Knerten hadden de dag ervoor al aangegeven een Bonte Avond te willen organiseren.

Diegene die dat minder leuk vonden waren snel om toen duidelijk werd dat het niets uit maakte wat je als act opvoerde. Dat mocht ook een quiz zijn of illusie show! Na een kop kippensoep en broodjes als lunch konden we weer door.

De donderdagmiddag werd besteed aan het voorbereiden van de stukjes. De jongens waren er sneller klaar mee en daagden we uit voor een puzzeltoernooi. Ze haptten eerst niet snel maar werden fanatiek toen ze tegen de leiding speelden. Toen ze de 1^e ronde verloren moesten ze nog eens bewijzen sneller te zijn en werden daarna nog wat puzzels gelegd. Later sloten de Knert meiden ook aan.

De plaatjes met gourmet onderdelen waren er niet voor niets. Het avondeten mochten de leden zelf maken. Alle tafels werden achter elkaar geplaatst en vol gezet met vlees, groenten, aardappelschijfjes, stokbrood en sausjes. Een gezellig geheel zo, alle Knerten bij elkaar!

De hele week was de sfeer al goed maar nu aan tafel was het helemaal duidelijk dat de Knerten een echte groep zijn gaan vormen.

Na het eten ruimde we samen op en werden al twee acts uitgevoerd. We maakten een groepfoto (Geert was er vandaag voor de 1^e avond bij en Krijn en Tara zouden de vrijdag niet aansluiten) en vertrokken toen naar Hercules.

De Slagwerkgroep van Diessen had een workshop voorbereid. De groep werd verdeeld in 3 groepjes en in de kleedkamers en gymzaal lagen buizen klaar. Door op de grond te slaan kwamen er tonen en alle tonen samen, op een ritme, vormden een muziekstukje. Vrijwilligers van de slagwerk groep studeerden 3 verschillende stukjes mee in en dat ging bij de ene groep beter dan bij de andere.

Maar, leuk was het wel!

Eenmaal terug op de hoofdlocatie ging het kampvuur weer aan en werden nog 2 acts gepresenteerd. Natuurlijk volgde een potje Weerwolven voordat iedereen weer huiswaarts keerde.









Vrijdag 17 juli 2020

Iedereen kon uitslapen vandaag, we starten pas om 13:00 uur met het programma. Bastiaan, leiding van de Pelikanos, is fotograaf en op vraag van het Knert team had hij een middag mee georganiseerd.

In twee/ drie tallen gingen de Knerten op pad met verschillende foto-opdrachten. Maak een foto van: een echte Jong Nederland Kamp foto, symmetrie in landschap, een dier in het wild, Een echte Diessense foto, blij zonder een blij gezicht in beeld te brengen, een portret met poncho. Vooral de laatste opdracht vonden de meeste leden erg leuk! Voor een klein budget mochten ze iets uitzoeken bij de Plus wat ze over hun hoofd kregen terwijl Bastiaan dat haarscherp vast legde.

We hadden wel gedacht dat de Knerten hun best zouden doen, maar dat we zulke goede foto's kregen en ze zo hun best deden..

De foto's werden beoordeeld en konden eventueel nog eens over gemaakt worden met de tips die de jury (Bastiaan en het Knert team) gaf. 's Avonds voor we gingen eten werden de PREI's uitgereikt. Er was een gedeelde 4^e plek. De andere teams werden 3^e, 2^e of 1^e en kregen een budget mee om iets uit te zoeken wat bij de Jury over het hoofd gegooid mocht worden. De 1^e prijswinnaars kregen PREI's.

De groep heeft al lang als wens een keer pizza eten. Een paar weken voor het kamp hadden we eens geïnformeerd welke pizza favoriet was van elke Knert. Terwijl de Knerten dachten dat we koude schotel lieten bezorgen kwam de "pizza boer". Het feestmaal ging er in als zoete koek! Het kampvuur brande, het eten smaakte goed en het favoriete spel werd er weer bij gepakt! In plaats van het geplande "knikker toernooi" speelden we weer... Weerwolven tot het schemerig werd. De buitenbioscoop was de afsluitende activiteit van een geslaagde week met de Knerten!





DE KNERTEN



#ONgewoonKamp 2020

WEEKMENU

Op kamp eten we 3x per dag samen. Dat was nu wel even anders. Door de Corona maatregelen lieten we de Knerten zelf "koken".

Maandag

Avond eten:

Tomatensoep die opgewarmd werd onder toezicht van de Knert meiden.

Broodjes hamburger, door Tara gebakken op de bakplaat.

Snacks: Marshmallows, koek

Dinsdag

Lunch

Broodjes knakworst opgewarmd onder toezicht van Esmee, Tara, Isis en Rafke Krentenbolletjes.

Snacks: WOW (Wafel op Water)

Woensdag

Lunch

Friet picknick met een kroket of frikandel

Snacks: Biggensnoep en brownies

Donderdag

Lunch

Kippensoep, broodjes salami of cervelaat

Avond eten:

Gourmetten

Snacks: Marshmallows, Liga's, koeken en fruit.

Vrijdag

Avond eten

Pizza!

Snacks: Fruit, koeken die nog over waren, chips



DE KNERTEN



#ONgewoonKamp 2020

**DIT WILLEN WE NOG
KWIJT**



Hey hey mensen

Afgelopen woensdag gingen we kanoën, was Supper leuk. Maar het regende jammer genoeg ach ja, het was gezellig onlangs de regen. En er was een groepje van 3 Krijn, Raf en Joep maar opgegeven moment vielen hun om haha, het was best een flink stuk dat we moesten peddelen en zeker ook door de regen. Een paar meiden gingen zwemmen in het revier, het water was niet koud, door het pedelen word je toch nat. Maar opgeven moment werd het wel koud hoor. Sommige vonden het Supper koud andere niet. Ach ja toen we treug kwamen bij het verzamemel punt. Moesten we wachten op de andere, maar Tara en iris kwamen veel later. Want ja ze gingen lopen, toen hun treug waren hup in de outo en we reden naar de reuvelhoeven. Daar hebben we warme chocolademelk op en toen weer naar huis. Dus vandaag geen kinderen tever/kwijtof een kort broekje die weg is. Maar dit was mijn verhaal dus byee. Knert Britt



Op maandagavond gingen we kruisboog schieten bij gilde Sint Joris. Dat was heel leuk! We moesten proberen een schijf die ze een vogel noemen van een hoge paal (12,5 meter) af te schieten. Wie dat het vaakst kon had gewonnen. Bij de meiden was dat Frederique en bij de jongens was ik dat!! We mochten meerdere rondes schieten. Eerst kregen we uitleg van een meneer van de gilde. Die moest ook de bogen spannen want dat lukte nog niet. Het schieten was zo leuk dat ik dat wel vaker wil gaan doen. Groetjes Krijn



Het was ondanks corona een heel leuk camp met leuke activiteiten. Zoals: bij topvogel, kanoën, het weerwolven bij het kampvuur, de leuke foto opdrachten en de bonte avond. Hoewel het een ander kamp is als vorig jaar was het wel net zo leuk en gezellig. Er zijn veel leuke momenten gebeurd zoals we Kim, Madelon en Bastiaan vies mochten maken na de fotoopdracht en nog zo veel leuke en grappige momenten. Dit was net als het kamp van vorig jaar onvergetelijk. Frédérique

Knerten kamp 2020

Door corona hadden we dit jaar helaas geen gewoon kamp. De bolster was helaas verhuurd dus mochten we bij Geert in de loods ons kamp houden. Op maandag begonnen we onze kampweek om 13:00. Wij wisten van tevoren nog niet wat we gingen doen dus dit was nog een grote verrassing. We begonnen met een knert kwis! De groep werd in 2 gesplitst en er moesten opdrachten worden uitgevoerd en vragen worden beantwoord. Hier hadden we 4 uur de tijd voor. Na de kwis gingen we gezellig met z'n allen een broodje hamburger eten. Nadat we het eten op hadden stond er een klein uitstapje op het programma we gingen kruisboogschieten bij de Gilde. Er werd vaak raak geschoten en uiteindelijk heeft Frédérique gewonnen. Na het boogschieten was er nog een kampvuur en 21:00 gingen we weer naar huis.

Dinsdag begonnen we onze dag rustig met een bingo. Tijdens deze bingo zijn er veel prijzen gewonnen van wekkers tot pannen. Voor dinsdag stond er dat we zwemspullen moesten meenemen, de groep had al een klein vermoeden dat we gingen kanoën 😊. Met een paar auto's reden we naar de afgesproken plek hier gingen we in tweetallen in een kano. Vandaag ging leiding Joep ook gezellig mee. Tijdens de kano tocht zijn we dit jaar gelukkig alleen een slipper kwijtgeraakt!

Woensdag begonnen we onze dag met een tochtje lopen naar de varkens eenmaal hier aangekomen hebben we spelletjes gedaan en lekker gekletst. En natuurlijk foto's gemaakt. Kim en Madelon zeiden tegen ons dat er broodjes zouden worden gebracht, maar tot onze grote verrassing kregen we frietjes. Na onze lekkere lunch liepen we door naar het volgende uitje. We gingen naar top vogel. Eerst kreeg onze groep een rondleiding langs alle vogels. Daarna was er een show met een paar van de vogels die we eerder hadden gezien.

Op donderdag ging de planning net iets anders dan dat we gehoopt hadden door het weer, maar het werd er niet minder leuk op. We hadden als eerst een wijkspel waarbij we plaatjes moesten verzamelen en door die plaatjes te verzamelen kwamen we erachter wat we gingen eten. Nadat alle plaatjes waren verzameld kwamen we tot de conclusie dat we gingen gourmetten. Eigenlijk zouden we gaan zwemmen, maar dit ging niet door. In plaats daarvan mochten we een stukje voor de bonte avond voor bereiden. Toen iedereen weer terug was gingen we met z'n allen gourmetten. Na het gourmetten stond er een uitstapje op de planning. We kregen een workshop van de slag werk groep Diessen. We werden in 3 groepen ingedeeld en moesten verschillende liedjes proberen te spelen met boomwhackers. Hierna hadden we nog een klein kampvuur met alvast een paar stukjes van de bonte avond.

Vrijdag was alweer de laatste dag van het kamp, en deze begonnen we met een workshop van Bastiaan. Eerst kregen we uitleg wat we moesten doen. De workshop ging over het perfecte plaatje. Je kreeg steeds een opdracht en die moest je dan in tweetallen uitvoeren. Maar er was een opdracht en die was het allerleukste namelijk je mocht iets over iemand anders heen gooien en daar maakte Bastiaan dan foto's van. Bastiaan verzamelde alle foto's en toen was er een prijsuitreiking. Geert en ik hadden gewonnen! We kregen als prijs een prei. Na de workshop gingen we met z'n alle eten. We kregen pizza! Na de pizza gingen we nog een paar potjes weerwolven. En toen kregen we alle foto's te zien van de workshop. Als laatste gingen we met z'n alle een film kijken.

Wij hebben heel erg genoten en hopen volgend jaar weer gezellig met iedereen te gaan.

Knert Esmee



Bedankt voor de leuke "Kamp" week!
Groeten Madelon





Hebben we pech gehad? Of juist veel geluk?

"Dag lieverds, fijne vakantie", daar gaan ze "men Knertjes".

Onze (pre) pubers, hadden harder moeten stinken, meer wallen onder de ogen moeten hebben en een tas vol was mee moeten sjouwen. Slaapzakken met chips kruimels, shirtjes die ruiken naar een mix van muggen stift en kampvuur..mee naar huis moeten sjouwen 😊

En nu, behoorlijk fris en fruitig stappen ze op de fiets met een rugzakje op de rug. Ze zullen zo thuis zijn. We appen de ouders "ze fietsen aan" en krijgen in een korte tijd verschillende lieve attente berichtjes terug. Hun kroost heeft, ondanks dat het geen echt kamp was, genoten.

En dat hebben we ook, genoten! Hoewel het kamp niet naar kamp rook, er geen korte nachten op zaten, hadden we toch maar het geluk dat we IETS samen konden ondernemen!

Toen we net voor de kamp week melden dat we voor 5 dagen een programma hadden zou Diessen in de ruimte extra opvallen. De Knerten straalden met zijn alle, waren verrast en blij. Het aftellen kon beginnen. "Jongens, verwacht geen grootse plannen, verwacht geen mega activiteiten".

Ons #ONGewoonKamp werd ook niet groots, werd ook niet mega. Maar wel een kamp waar wij, Madelon en ik, erg trots op zijn! (In 4 weken toch maar mooi in elkaar gezet)

We hebben gelukkig gewoon lekker kunnen genieten van de eenvoudige programma's, corona proof, bij de gastvrije familie van de Schoot. In een tijd waarin even niet alles meer "gewoon" gewoon is, was het heerlijk om samen op pad te gaan, te kletsen, te lachen en plezier te maken.

En net als een gewone kamp week vloog ook deze week voorbij!

"Dat hebben we toch maar weer mooi samen voor elkaar gekregen, wij, met de Knert leden en het Knert team", dacht ik toen ik de auto starten en weg reed van "onze" locatie.

Wat een geluk dat we 2 weken voor kamp deze geweldige locatie aangeboden kregen. Wat een geluk dat de 1,5 meter maatregel voor onze leden verviel. Wat een geluk dat we uitstapjes konden maken. Wat een geluk dat het niet heel hard regende en koud was toen we gingen kano varen (Dat beetje wat viel..wij zijn geen watjes!). Wat een geluk dat wij zulke fijne, lieve, behulpzame, grappige, stoere, nuchtere, kletsende Knert leden hebben.

En, wat een geluk dat ik met Madelon samen dit mocht organiseren!

De enige pech is dat het weer voorbij is. Dat we weer moeten wachten tot de zomervakantie voorbij is voor we weer samen komen.

♥ Na pech, weet je het geluk nog meer te waarderen.

Op naar nog meer avonturen en het maken van herinneringen!

Knert Kim