

B LSTER-BODE

Jong Nederland Diessen
Seizoen 2014-2015 – Juni – Nummer 82



BOLSTER BODE

Ze zeggen.. de laatste loodjes wegen het zwaarst. Maar dat geldt niet bij Jong Nederland hoor! Oke, we zijn druk aan het puzzelen hoe we het volgend jaar gaan doen met de groepen en de vrijwilligers, maar voor de rest gaat het prima!

De afgelopen weken hebben we leuke dingen ondernomen. Helaas zijn niet overal verslagen van maar ook de oudere groepen ondernemen van alles! Zo zijn de Bosbengels naar het Juniorentoernooi geweest. Wat ze bij de laatste stafvergadering iedereen aanraadde, het was geweldig! De BBC en de Dihart groep zijn naar de Ardennen geweest en hebben daar weer het nodige en leuke meegemaakt!

Waar we wel wat van ontvangen hebben zien jullie in deze Bode! Lees hem maar heerlijk door de komende dagen wanneer je je toch niet teveel mag inspannen Welja, weersverwachtingen tot 38 graden!

En nu, nu gaan we echt de laatste weken van het seizoen in, met in zicht natuurlijk het zomerkamp!

Houd je koel, houd je fris, en tot de volgende Bode!



VACATURE'S JONG NEDERLAND DIESSSEN

Team Jong Nederland Diessen draait op vrijwilligers. Voor het komende seizoen zijn we op zoek naar:

2x Leider/ster BOSBENGELS

- 18 plus
- beschikbaar op vrijdag middag van 15:00 tot 17:00 uur (groep is van 15:30 tot 17:00 uur)

De groep bestaat uit kinderen van groep 3 en 4. Samen met Jacqueline maak je programma's, bereid je ze voor en voer je ze uit.

1x Leider/ster FREKKELS

- 18 plus
- beschikbaar op vrijdag avond van 18:45 tot 20:30 uur

De leden van deze groep zitten in groep 7 en 8. Samen met het huidige team maak je om de zoveel tijd programma en bereid je dat mee voor.

Bij beide groepen is de mogelijkheid om al voor de zomervakantie mee groep te draaien/kennis te maken. De ingangsdatum is gelijk na de zomervakantie. Alle groepen hebben elk seizoen 1 groepsweekendje en gaan mee op het zomerkamp. Iedere groep is vrij om de keuze te maken om wel/niet deel te nemen aan district activiteiten.

1x Leider/ster BBC

- 18 plus
- Beschikbaar op vrijdag avond

Schoonmakers

Met ingang van het nieuwe seizoen willen we graag elke zaterdagochtend de Bolster (laten) poetsen. Groepen ruimen zelf op, vegen de ruimte waar ze hebben groep gedraaid en zorgen dat het er netjes uit ziet.

Vaak blijven er toch poetswerkjes liggen of is het zaak dat iets soms grondiger wordt aangepakt.

Wellicht melden meer mensen zich en kunnen we op toerbeurt poetsen. We hebben gekozen voor de zaterdag ivm de Verhuur. Natuurlijk is in overleg wellicht ook wat anders mogelijk. Dit hoeft niet kosteloos.

Vragen en of opmerkingen, aanmelden? We horen het graag
Bolsterbode@hotmail.com

UIT DE GROEP: MINIOREN

We hadden gehoopt op wat warmer weer, zwembroeken weer. Maar, ach, dat het wat frisser was hinderde ook niet! We hebben heerlijk met en in de modder gespeeld op 20 juni met onze Minioren!

Voor sommige was het wat onwennig: "Huh, mag ik in de modderplas stampen en me vies maken"?! Maar, natuurlijk! We kleiden een moddermonster, sprongen in een modderplas en groeven een kanaal dorpje waar we water door heen lieten gaan. We smeerden onszelf en elkaar in met modder en hadden er erg veel plezier om!







GEVERFD!

Ontzettend blij zijn wij met het schilderwerk wat weer op orde is!

Anne Marie Smits, moeder van 2 Frekkel leden, heeft ons geadviseerd in de kleuren en deze zijn zeer goed uitpakkt! Dank je wel Anne Marie!!

Binnen is nog niet alles voorzien van een vers laagje verf, dat word in de zomervakantie aangebracht. Buiten is wel alles op orde!

PEUT

Op 11 juni waren we als bestuur van de vereniging uitgenodigd voor de opening van de Peut.

Met onze vereniging doen we namelijk mee met de actie "tanken is schenken". Per liter wordt er een klein bedrag gedoneerd aan de vereniging naar keuze van de klant.

Na een kort woordje door Luc mocht van elke vereniging een vertegenwoordiger mee het lint doorknippen om zo symbolisch de actie en de pomp te openen.

Een deel van de scharen die hier voor zijn gebruikt hebben we later geschonken gekregen voor de vereniging.

We hopen dat er een hoop mensen die bij Peut (gaan) tanken aan ons gaan schenken ☺ Al zijn wij ook van mening dat elke vereniging een extraatje verdient en goed kan gebruiken!



TANK & SCHENK	
LOKAAL CULTUUR GESCHONKEN	
KBO Dieren	€ 5,81
Vrouwen Samen	€ 6,75
Deens	€ 1,52
Bicling UdoStarba	€ 2,59
Kinder Vakantie Werk Dieren	€ 12,58
Jong Vakantie Werk Eubak	€ 3,91
Scouting Hilvarenbeek	€ 4,12
Jong Nederland Dieren	€ 14,17
De Zonnebloem ald. Dieren	€ 6,30
HVO	€ 0,40
TOTAAL GESCHONKEN	€ 300,02



UIT DE GROEP: KNERTEN

In het eerste weekend van juni hielden we ons Knertweekend. Verder op in deze Bode lees je daar meer over.

Hoe leer je ouders het beste kennen? Door ze uit te nodigen en ze de kans te geven om de vereniging te leren kennen en ons als vrijwilligers. Om zo op een leuke en gezellige manier in gesprek te komen en de deur elke keer weer open te zetten. Op **13 juni** hadden we de traditionele "Knert papa dag". Deze keer lieten we de Papa's met hun Knert een goochelpakket maken. Zes verschillende dingen konden er gemaakt worden. Een cijferraadsel, een toverboekje, een touwtruc met een ring, een knooptruc, een soort puzzel van ijzerdraad en een truc waarbij een touw van een kaart gehaald moest worden. Klinkt ingewikkeld en sommige dingen waren dat ook! Maar, met elkaars hulp kwamen we er wel uit!

Er werd flink gezaagd, geschuurd, ijzerdraad gebogen, geknipt en geplakt, tot het ineens weer 12 uur was! Tussen door vierden we nog de verjaardag van papa Marco die precies op de Knert papa dag jarig was. Nog snel lieten we wat andere trucjes zien en daarna was het dan toch echt weer tijd om naar huis te gaan.

Wij vonden het leuk en fijn om iedereen weer een keer gezien en gesproken te hebben! Op naar de volgende Knert papa dag!

De groep weet heel goed wat ze leuk vinden en wat ze minder leuk vinden. Vandaar dat we eens in de zoveel weken ze de keuze laten wat ze willen doen. Vooral als ze een paar weken goed en fanatiek mee hebben gedaan met de programma's die wij hebben bedacht voor ze. Vaak komt er bij de keuze dag het zelfde uit, zo ook de **20^e juni**. We konden het vooraf al voorspellen, we zouden weer hutten gaan bouwen"

Maar, wat kun je er op tegen hebben?! Heerlijk om te zien hoe ze zelf hun plan trekken, dingen regelen en organiseren!

27 juni spraken we af op de Gildeweide. Daar legden we om de beurt de kinderen op het gras en maakten we daarvan een foto. Toen de Knerten de foto's daarna zagen viel gelijk op dat we letters van ze hadden gemaakt. Alle letters achter elkaar gaf de zin "wij gaan ijs eten". Met zijn alle liepen we naar Kerkzicht waar iedereen een heerlijke ijsco uit mocht kiezen. Na dat we deze hadden opgesmikkeld zijn we nog bij het insecten hotel gaan kijken. Deze is nu helemaal klaar en de eerste gasten hebben er al een plekje gevonden.

De bloemenweide naast het hotel was als een lopend buffet voor de wespen, bijen, hommels, vlinders, we keken onze ogen uit!

Foto's staan op: fotoalbum.eu/jndknerten





UIT DE GROEP: KNERTEN

KAMPVUUR KUIL

Nog even geduld en we kunnen weer stoken!

Dankzij een paar fanatieke en handige vrijwilligers die hard aan het werk (zijn geweest) zien we steeds meer een stookkuil tevoorschijn komen!





5 juni was de eerste tropisch warme dag deze zomer. Voor de Bosbengels reden genoeg om van een bijeenkomst vol waterpret te genieten. Na een vrij rustig begin met een estafettespel, waarbij bekertjes water op en neer moesten worden gebracht, ging het er al snel wat heftiger aan toe met een waterballonnen gevecht.

Toen de waterballonnen op waren werd overgestapt op bekertjes met water. Om de pret compleet te maken werden er enkele emmers water over de zandberg uitgegoten, zodat er een heerlijke modderpoel ontstond. De kinderen gingen als echte moddermannetjes naar huis.

De volgende bijeenkomst speelden de kinderen mastermind in het bos. Er werden 10 verschillend gekleurde stiften in het bos opgehangen. De leiding had een code van 6 kleuren bedacht en de kinderen moesten deze zo snel mogelijk proberen te kraken. In kleine groepjes gingen ze op pad. Ongelooflijk hoe snel alle groepjes de code gekraakt hadden. Zou er dan toch stiekem tussen de groepjes zijn samengewerkt?

Na het spel werd er tijd gemaakt om de verjaardag van Imke te vieren. Na de traktatie en een beker ranja was er nog even tijd om vrij te spelen in het bos of te tekenen en kleuren aan de picknicktafel.

Marieke kwam vandaag invallen. Bedankt Marieke!

Zo tegen het eind van het jaar proberen we nog een aantal dingen te doen die de kinderen graag nog eens willen. Hutten bouwen en vuurtje stoken stonden hoog op het verlanglijstje. Vrijdag 19 juni werd een heuse villa in het bos gebouwd. Er lag zelfs vloerbedekking op de grond!

26 Juni begonnen we de middag met vuurtje stoken. Wie zouden het grootste vuurtje kunnen maken de jongens of de meiden? Uiteindelijk kwamen we daar niet uit. De marshmallows smaakte heerlijk.

Het laatste deel van de bijeenkomst gingen de jongens schat zoeken in het bod en maakten de meiden een insectenhotel.



**UIT DE GROEP:
BOSBENGELS**

Knertweekend 5,6,7 Juni 2015, de Roerdomp, Westelbeers

Na een warme dag haalden we de Knerten in bij de wandelvierdaagse waar de eerste regendruppels al vielen. Dat beloofde niet veel goeds. Om 9 uur zou het weekendje beginnen, maar de regen kwam met bakken uit de hemel gevallen! Wat later dan gepland arriveerden de Knerten die na het klaarmaken van de tent kennis maakten met Knurt.

Knurt was die middag gevangen door het Knertteam. Wij zagen wat speciaals aan hem en voelde tussen zijn oren wat groeien. Zouden dat gewei puntjes zijn? We beslisten het de volgende dag uit te gaan zoeken.

Die nacht onweerde het flink. We telden 22 flitsen en raakten de tel kwijt bij de donders! Maar, iedereen bleef flink en viel al snel in slaap onder de wakende ogen van de vrijwilligers die bleven zitten waken tot de donderbuien compleet weg waren.

De volgende ochtend belden we Joep. Hij heeft kennis van vreemde dieren en hij beloofde die middag Knurt te komen bekijken! Zo konden we (eindelijk) beginnen aan het Badmutsweekend wat we al jaren willen houden maar waar elke keer wel wat in gebeurt! Met een hilarische "badmuts, scheerschuim chips dip race" begonnen we de dag na een heerlijk ontbijt.

We hebben flink gelachen en de sfeer zat er goed in tot ineens in de middag Knurt weg was! De leden dachten dat we hem als vrijwilligers weg hadden gehaald en wij dachten dat de Knerten een grap met ons uithaalden. Dit was dus niet het geval! Toestand! Gelukkig bleven de meeste Knerten er nuchter onder en werden er gelijk plannen gemaakt. Net als vorig jaar met de verdwenen droomzand flesjes maakten ze ook deze keer flyers om verloren Knurt terug te vinden.

Overall werd gezocht en iedereen bij de Roerdomp werd ondervraagd, maar nergens een spoor van Knurt. Zitten sikkeneuren had geen zin. En aangezien het erg warm was en we toch badmutsen bij hadden zijn we gaan poeliejen en zwemmen in de speelvijver.

Later op de middag werden we gebeld door de receptie. Knurt was gevonden tussen het afval en op zijn kooi stond geschreven dat hij rommel was. Zou iemand al onderzocht hebben of het beestje een konijn of Knert zou zijn? We haalden Knurt op en hielden hem extra goed in de gaten.

Joep kwam iets later en hij mat de oortjes, pootjes en alle andere belangrijke dingen op. Ook hij wist niet zeker te zeggen of Knurt een Knert was of niet. Hij vertelde dat we Knurt niet meer los konden laten maar dat het beestje wel soort genoten bij zich moest hebben. In Esbeek zou er een mooi plaatsje voor hem zijn.

De volgende dag brachten we hem daar heen en vrolijk wiebelend met zijn mini staartje begroete hij daar zijn nieuwe vrienden.

De zaterdag avond hebben we met de groep nog heerlijk, ontspannen gegeten en zitten kletsen. De Knerten waren afgemat en na het spelen op de stormbaan en het maken van groepfoto's gingen ze op bed liggen kletsen, tenminste, dat was het plan, na een half uur sliep iedereen. Ze hebben die nacht 9,5 uur geslapen!!!

Zondag was hier alleen niet van te zien! Na het alles moet op ontbijt en het opruimen van de tenten zaten de meeste er zomaar ingekakt bij! Maar, na een wandel vierdaagse, een spannende onweersnacht en een actieve zaterdag vonden we dat niet raar!

We hebben als vrijwilligers een relaxt weekend gehad, de kinderen waren enthousiast en luisterden geweldig! Fijn, de hulp bij het klaar zetten van de tafels en het eten bijvoorbeeld! Echt, Knerten, jullie zijn een KANJER GROEP! Dank jullie wel enne, volgend seizoen willen we het misschien toch nog een keer proberen. Een BADMUTS WEEKEND zonder toestanden ;-)

De foto's van het weekendje staan op: fotoalbum.eu/jndknerten

KNERTEN BADMUTS WEEKEND



PUBERBREIN

23 juni organiseerden de schoolgemeenschap en Wij-Wel een avondje voor ouders van groep 7/8 en geïnteresseerden. De avond ging over "het puberbrein".

De informatie die werd gegeven was als "eerste kennis making" met het onderwerp bedoeld en werd op een hilarische wijze gebracht.

Het HELDER THEATER hield iedereen een spiegel voor en gaf je stof tot nadenken. Hoe precies om te gaan met pubers kun je niet vast leggen aangezien iedereen anders is en anders reageert. Wel is het, ook voor ons als vrijwilligers goed te weten dat tot het 25^e levensjaar een brein nog niet geheel ontwikkeld is.

Dat jongeren keuzes maken door dat ze op een andere manier naar dingen kijken en andere dingen zwaarder laten meewegen in keuzes dan ouders.

Onderling als vrijwilligers team moeten we blijven communiceren (jongere en oudere vrijwilligers) en benoemen waarom we keuzes maken.

Als het gaat om problemen, vervelend gedrag, vragen en maatschappelijke doelen (denk aan het NIX 18 beleid) moeten we, hoe saai en vervelend soms ook, blijven praten.

Want, ook al zijn wij geen ouders/opvoeders (de meeste van de vrijwilligers dan toch), ook wij hebben te maken met Puberbreinen en pubergedrag!

