

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen - 2020/2021 - Jan. - Nr. 153



Zag je dat stipje op de kaft?

Het stipje aan de horizon noemen ze het. Iets wat ver weg is of lijkt maar wat groter gaat worden hoe dichterbij je er komt.

Het is niet zomaar een stipje.

Een echte Jong Nederlander is creatief genoeg om te bedenken waar we naar uit kijken en waar we naar toe werken.

Stapje voor stapje komen we dichterbij het normale in deze gekke Corona tijd.

Mensen klagen en mopperen..en dat mag ook op zijn tijd.

Met Jong Nederland willen we elke week het stapje wat we zetten mooi maken. Dat het stapje even over gaat in een sprongetje, een hinkel sprong, radslag of koprol bijvoorbeeld.

Dat we samen op een fijne manier toe kunnen leven naar normaal groepdraaien met de ONgewoongroep draai programma's.

Want, op zijn tijd even lekker mopperen en klagen moet afgewisseld worden met veel meer sport en spel, buitenleven en creativiteit!

Wat we in de januari maand voor "stappen gezet" hebben lees je in deze Bolster-Bode!

DOE-BOEK

Net voor de kerstvakantie konden onze leden een DOE-BOEK downloaden van onze website. Het boek is 182 x gedownload en 2 leden hebben een aantal opdrachten ingestuurd. Gijs van de Schoot en Iris Rozen. Het was dan voor de jury ook niet moeilijk om 2 winnaars aan te wijzen.

Gijs had een aantal opdrachten uitgevoerd en zijn moeder had deze ingestuurd. Iris maakte een kerstverhaal (wat we op de volgende pagina hebben geplaatst).

Echt kaai leuk en goed gedaan!

Beide hebben een cadeaubon gewonnen van Kerkzicht/ De Zwaan.



Knerst Kerstverhaal

Het was een donkere grauwe avond. De sterren schitteren hoog aan de hemel en de maan was mooi rond. Daar stond het dan een heel modern stalletje. Net een klein huisje met wifi, en een sauna een bubbelbad en lama. In dat stalletje stonden Twee wollen schaapjes stonden daar te mekkeren Kim en Rafke. Ook waren er ezeltjes Tara en Britt. Twee geitjes Madelon en Kim. Ook nog mooie roze varkens die maar lopen te frutten in de modder genaamd Frédérique en Raf. Ook nog schattige konijnen Esmee en Yente. Ook een stier genaamd Geert. Romy en Hidde als kameel. En als laatste onze Teun als lama.

Het was een donkere nacht ondanks de sterren glimsteren en de volle maan die scheen. De dieren hadden het samen leuk soort feestje tot dat een engel verscheen genaamd Iris, ze zei dat het een bijzondere nacht werd en dat de diertjes het huisje mooi moesten maken want er kwam hoog bezoek. Kim en Madelon konden hun ogen niet geloven een engel omgg!! De varkens stonden op Frédérique was lekker aan t wegdwalen en besprak met het andere varkentje Raf wat het zou kunnen zijn maar ook zij hadden geen enkel idee. De kamelen gingen snel naar hun boer genaamd Krijn of ja kreen die van ut boerenland kwam. Ze gingen erheen en zeiden dat ze een engel hadden gezien Iris de engel en dat ze hun had verteld dat er hoog bezoek aan kwam. De boer kon het niet geloven maar gin met ze mee op de trekker natuurlijk want Krijn zou kreen niet zijn als ie niet op z'n trekker mocht. Alles was mooi gemaakt het 2 persoons bed was opgedekt en de schaapjes Rafke en Kim waren geschoren. Van dat wol was er een deken gemaakt door de boerin. De ezels sliepen door want ja Tara had daar toch helemaal geen zin in hoog bezoek de koning komt echt niet hoor. De konijntjes Esmee en Yente kwispelde en dachten aan hun lieve Flappie die kerstochtend 1961 ze wisten het nog goed het konijnenhokje was leeg. Na uren zoeken kwamen ze erachter dat hun baasje het konijn Flappie hadden opgesmuld. Als herdenking naar hun vriendje Flappie hadden ze zijn favoriete liedje opgezet dat was. Lief klein konijntje had een vliegje op z'n neus. De stier Geert had ervoor gezorgd dat de lichtjes aan stonden. De boer hielp om het water te verschonen en het hooi te verversen. Alles was klaar en daar was engel Iris weer ze zei dat ze goed hun best hadden gedaan en vroeg of ze konden gaan slapen. Alle diertjes gingen lekker slapen op hun mooie bedjes ook al was onze Krijn of ja z'n roepnaam Kreen die het veld stond te ploegen want die komt ut t 'boerenland al vroeg op. En het was de volgende dag feest of ja het was een nacht nooit ter voren en hoe kreen dat wist geen idee maar hij voelde het aan z'n water want kreen voelt wel meer aan. . Na het ploegen ging ie naar z'n huisje en ging ie het bedje in. Zodat als er iets speciaals zou gebeuren die nacht dat ie dan er als de eerste erbij kan zijn want ja zo is onze kreen. Isis en Cyril kwamen bij het stalletje aan in hun tesla en vonden het wel een mooi huisje. Ze deden de deur open van het stalletje en Cyril zei schatje dit is wel een heel mooi en speciaal moment we gaan hier samen slapen jij en ik met z'n tweeën na uren zoeken zijn we hier dan in het dorpje aan gekomen genaamd Diessen. Cyril pakt Isis haar hand ze deed haar blinddoek af, zoende Cyril en terwijl alle diertjes aan het staren en Esmee droomde van haar liefde Flappie. De dieren verwelkomde Isis en haar man Cyril en hun huisdier Teun de lama. Isis op het bed en viel als een roosje in slaap. Ze droomde over haar reis naar Diessen, en wat ze allemaal had meegemaakt in die nacht. De volgende ochtend waren alle diertjes wakker en gingen naar Krijn ofja kreen die zich had verslapen ze gingen vertellen dat Isis als Maria, Cyril als jozef waren aangekomen in het stalletje. Kreen pakte z'n trekker en reed er naartoe de dieren galoppeerde erachter aan de konijntjes bleven wel bij Isis en Cyril en waren alleen maar vragen aan het stellen over hun reis. Eenmaal aangekomen bij het huisje lag Isis daar met een hele grote buik ze was zwanger, ze was moe en uitgeput en had haar man op pad gestuurd naar de Plus eenmaal daar aan gekomen haalde hij een broodje kroket en een bosje bloem. Isis kon elk moment bevallen en hij had dus ook beschuit met muisjes gehaald. Isis lag daar te puffen en te draaien de boer kwam daaraan en wist niet wat hij aan trof ze was aan t bevallen ze belde gauw haar man met haan i Phone 12. En aan de andere kant hoorde je Cyril die daar gillend met een sprintje aan kwam gerend. Hoe Cyril haar ondertussen

steunde en de dieren alles al aan het regelen waren zodat hun kindje in de kribbe kon liggen. Was ondertussen Isis aan het persen en persen en ja daar was ons kindje Tigo het gaat ze goed de mama is dolgelukkig en het baby'tje was gezond. Die avond aten ze carpaccio met een luxebroodje en de groentesoep. De diertjes vonden het een mooi moment en Romy legde alles vast met haar camera. Mocht ze het ooit vergeten kon ze terugkijken. Die avond was er een ster hoog aan de hemel die glinsterde engel Iris kwam te voor schijn en vertelde ze dat ze trots was op de diertjes en op de boer kreen. Het wordt een pracht kindje en jullie zijn voor altijd gelukkig. Isis en Cyril hadden een mooi huisje gekocht in Diessen in de Molenstraat daar wonen ze samen met hun pracht kindje Tigo en ze leefde nog lang en gelukkig namens mij fijne feestdagen en een gezond 2021.

1 jaar later...

Tegenwoordig is het allemaal iets anders de dieren zijn gereïncarneerd naar mensen en wonen allemaal in het dorpje Diessen waar het verhaal zich afspeelt. Elk jaar gaan ze met z'n alle een kerststal maken als herdenking van dit mooie verhaal en het kindje Tigo. Onze Madelon is overgegaan in de konijnen melkerij omdat dit kerstverhaal haar inspireerde. Kim is de zorg in gegaan en heeft t daar goed. Isis leeft gelukkig verder zonder haar ware liefde Cyril maar hebben het nog gezellig samen. Ook Romy gaat lekker door met haar leven maar koestert alle mooie momenten ook al weet ze t soms even niet meer. Frédérique doet gezellig mee en voelt zich helemaal thuis bij ons in Diessen. Krijn of ja kreen die droomt nog even verder over zijn tractor en zijn boerenleven. Rafke is in de wolkjes. Britt die is in de 7ende wereld smoorverliefd en droomt over haar toekomst met haar prins. Yente en Esmee die genieten ook en lachen de hele dag door. Cyril heeft Isis opzijgezet en zoekt een nieuwe liefde. Hidde, Tara en Kim doen lekker hun eigen ding. Tigo die is los en houd zich goed bezig met zijn carrière. Geert die rommelt maar een beetje. Raf die vermaakt zich wel. En ik of ja Iris die droomt ook maar is verder.



Bosbengels Januari 2021

Al enkele weken mogen we helaas geen groep meer fysiek draaien bij de Bolster. Maar stil zitten is er niet bij Jong Nederland ze zijn altijd wel creatief om iets anders te verzinnen.

Dat hebben we ook wel kunnen zien bij de mooie alternatieve kerststalavond. Waar onze Bosbengels ook een mooie creatie voor hadden gemaakt die op 2 plaatsen te zien was.

Dus nu weer ongewoon groep draaien we hadden onze jongens gevraagd wat ze leuk vonden. 21 januari hadden we digitaal spel via de app als eerste kregen we emoji zinnen die ze moesten vertalen.

Daarna stripfiguren raden van de afbeeldingen die ze kregen te zien.

Bekende logo's raden nog 2 raadsels en een originele selfie.

Het was weer fijn om effe samen contact te hebben. Want we missen jullie wel hoor.

Hopelijk ben we dat over een aantal weken weer.

Tot de volgende ongewoon groep draaien.



“Ik zou je zo graag weer een knuffel geven”



Het “we draaien Ongewoon groep” spel

van

Minioren Diessen

Niels, Suzan en Kim



Minioren Januari 2021

In januari ontvingen de Minioren weer een “digitaal boekje” met deze keer een versje. Het versje werd opgesplitst en bij elk stukje hoorde een opdracht.

Ik kan er zo naar verlangen
Dat ik die gekke corona virusjes kan vangen.
Ik vang die virussen in een bakje of een fles
Dan schud ik er heel hard mee op en neer
En waarschuw ze dan “kom hier nooit weer”.
Ik mep ze met de vliegenmepper zo de wereld uit!
Of ik zou ze tussen een boek gaan pletten
Zodat ze niemand meer kunnen besmetten
En als ze dan geplet zijn
**Dan ga ik iedereen die ik lief vind knuffelen,
dat vind ik zoooo fijn!**

Kusjes geven wil ik alleen maar doen
Aan mensen zonder prikkelbaard of zonder vieze natte zoen
Alleen aan lieve mensen om mij heen
Vreemde, stoute mensen...die krijgen er van mij geen!
Knuffelen kan nu niet met iedereen
We kunnen ook niet overal heen
Hopelijk maak ik je blij
Met een optreden van mij.

Zo werden er boekenleggers gemaakt in de vorm van virus monstertjes, werd er geblinddoekt gekust op papier, werden er virussen gemept in een dobbelspel en een knuffel tekening gemaakt.



Geen Carnaval dit jaar maar ONgewoon Carnaval kan wel! Ben jij een echte Jong Nederlander? Kijk jij ook naar wat WEL kan in plaats van klagen wat er niet kan?

Laat het zien en doe mee met de ONgewone CARNAVALSOPTOCHT!

Bouw, knutsel, timmer, zaag, klei, plak, photoshop...je eigen carnavalswagen voor 7 februari.

Stuur een filmpje van jou wagentje waarin hij links in beeld komt en rechts weer verdwijnt naar jou groepsleiding via de app. (houd het beeld LIGGEND!)

Alle filmpjes zetten we achter elkaar en....tadaaa, we hebben een optocht!

De optocht zullen we delen via de app en onze Facebook pagina!

Wees creatief en maak kans op een prijs!



Bikkels Januari 2021

En we gaan door met ongewoongroepdraaien, helaas mogen we nog niet bij de Bolster komen.. Maar wij zorgen ervoor dat we elke week weer iets te doen is. En iedereen is vrij om hier aan mee te doen, lang de tijd voor te nemen, donderdag tijdens het groepdraaien te doen of een andere keer te doen. Zo houden we ons toch maar bezig!

De eerste opdracht van het nieuwe jaar is maak je eigen spel. Zodat we als we weer naar de Bolster mogen komen. Samen alle spelletjes kunnen spelen.

Gijs maakte een heel mooi Bikkelspel, een soort van ganzenbord dan met foto's van onze Bikkels. Dat zag er erg mooi en grappig uit.

Fleur maakte een kroontje met wie/wat ben ik met mooie tekeningen erbij.

Hopelijk kunnen we deze spelletjes gauw gaan spelen, wij als leiding zijn erg benieuwd.

14 januari, kregen de kinderen een speurtocht. Kleppie de mascotte was allerlei spullen kwijt geraakt onderweg. Aan onze Bikkels te taak om deze terug te vinden met een foto speurtocht. Overal waar de spullen lagen, lag ook iets bij wat de Bikkels mee moesten nemen. Boter, cake-mix, versiering, eitjes, zo konden ze thuis aan de slag om cakejes te maken. Op de app zagen we hele mooie en lekkere cakejes voorbij komen. Dat zal vast smullen geweest zijn.

Voor de deur bij Anke, kwam iemand nog een lekker cakeje brengen, deze was heerlijk dankjewel!

De volgende opdracht was minute to win it. De leiding was zelf ook actief geweest en alle opdrachten gefilmd met uitleg erbij. Hoe vaak kon jij dit binnen de minuut volbrengen?

Voorbeelden van opdrachten: schoenen in een mand schoppen, spijkerpoepen, smarties met een rietje overbrengen. Zo waren we even lekker actief bezig.

28 januari helaas geen goed weer. We hadden een buiten programma op bedacht, maar switchen om naar een binnen en buitenopdracht.

Iedereen maakten een mooie tekening met daarbij een letter in de tekening die wij aan ze doorgaven. Alle tekeningen kwamen voor het raam te hangen. Zo kon iedereen met een speurtocht naar de letters gaan speuren. Uiteindelijk met wat gepuzzeld kwam hier een woord uit namelijk chocoladereepje.

Stuurde je het goede woord dan kon je een chocoladereepje af komen halen.

Hopelijk kunnen we jullie weer snel zien bij de Bolster, maar anders ook geen probleem want er staan nog genoeg programma's voor jullie klaar!





Knerten januari 2021

Zaterdag 9 januari kregen de Knerten verschillende puzzeltjes via de app. Uit elke puzzel kwam 1 letter als antwoord. Alle letters samen vormden een woord. Dit woord was een straatnaam die, als ze het juist hadden doorgestuurd moest worden via de app. Bij het woord kregen ze een nummer wat dus samen een adres vormden. Op dit adres zat Kim klaar met enveloppen met daarin voor iedere Knert 2 euro. Wat ze hiermee moesten doen werd de week erop bekend gemaakt.

Net voor de **16^e januari** kregen de Knerten een appje met daarin deel 2 van de opdracht, wat te doen met de 2 euro?!

Iedereen mocht zelf een recept opzoeken/ bedenken met ingrediënten die samen maar 2 euro zouden kosten. Deze ingrediënten moesten ze zelf halen om de 16^e aan het koken of bakken te kunnen gaan.

We ontvingen verschillende foto's van de voorbereidingen, het bak/kook proces en het resultaat. Alle Knerten hadden echt hun best gedaan! Soep, snack gehaktballetjes, wafels, taartjes, cakes, koeken...het zag er goed uit!

Kim belde alle Knerten om even bij te buurten. Een aantal hadden binnen 5 minuten alles wel verteld daar andere met gemak een kwartier vol kregen! Fijn om van iedereen een beetje op de hoogte te zijn.

Op **23 januari** ontvingen alle Knerten een link via de app naar een enquête die ze in moesten vullen. Vragen over dit seizoen, het ONgewoon groepdraaien, kamp, programma's, de groep en of ze nog ideeën hadden kwamen voorbij.

De Knert/ Minioren leiding maakte een Carnaval opdracht die de Knerten de **30^e januari** kregen. Ook de Minioren kregen hem via de app. Alle andere groepen zijn ook uitgenodigd om mee te doen.

Lieve, stoere, grappige, mooie Knerten,

Door dik en dun, in voor en in tegenspoed...

Wij draaien ONgewoon groep!

Kaai trots op en blij met jullie inzet om ook in deze tijd er samen iets mooie van te maken!

Madelon en Kim





