

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen - 2015/2016 - Dec. - Nr.89





Soms is het appeltje eitje, even een voorwoord maken. Maar, aan het eind van het jaar is er zoveel te zeggen! We kunnen terug blikken, zeggen hoe dankbaar we voor alles zijn.....

Maar, we weten dondersgoed dat, hoelang de teksten ook zijn, het het gevoel nooit zal kunnen omschrijven..

BOLSTER BODE



We kijken er zelf elke maand naar uit, naar de "Minioren zaterdag". En waarom?! Omdat we als team net zo genieten van het gek doen als de Minioren zelf! Heerlijk, BENDE LID zijn van de Bende van de groene hand!

19 december kwamen we weer bij elkaar. Nadat we aan het bende spandoek hadden gewerkt zijn we aan de slag gegaan met het maken van kerstversiering voor de Kerststallen avond. Niet zomaar standaard versiering, nee nee, in een bende maak je wat "anders". Van takken uit het bos maakten we kersttakken die we versierden.

Het was behoorlijk fris dus zijn we binnen een stoere hut gaan maken waarin we gepicknickt hebben met feestpannenkoeken. Alle energie die we toen nog hadden hebben we er letterlijk uitgemept bij het piniate meppen!

Oke, we hadden nog een ienemiene beetje energie over voor een spel. Terwijl de vrijwilligsters de plakkende snoepjes van de vloer veegden speelden we nog een renspeel.

De foto's staan op: fotoalbum.eu/miniorendiessen

MINIOREN



Het idee was er al langer, de stookkuil was toe aan vernieuwing. Na het tekenen van een plan werden materialen verzameld. Gemotiveerd na de Rabobank avond met als thema "durf te vragen" om niet altijd direct naar geld sponsoren te zoeken zijn we op zoek gegaan naar mensen die materiaal hadden.

Ad en Coby hadden klinkers die we mochten hebben, als we ze zelf maar uit de tuin kwamen halen. Het beton kregen we van Roozen van Hoppe en Reijrink Constructiebedrijf verzorgden de ijzeren ring voor in de kuil. Ook Bouwbedrijf Van Gijssel en Bouwbedrijf Thijs Vromans droegen, letterlijk gezien, een steentje bij. Ook voor zand en metselzand hoefde we geen geld neer te leggen. Dit kwam van Fam. Tax en Fam. Roozen. Bud van Ooijen Bestratingen had "bandjes" over die we mochten gebruiken en Ketelaars Bestratingen leende ons het loadertje uit. Na al het breken, bouwen en stenen leggen werden er laurieren gepland rond de kuil om de wind tegen te houden, deze planten komen van Boomkwekerij Frank Roest en tenslotte heeft Karel van de Schoot het puin mee opgeruimd.

Naast de sponsoren die hier boven genoemd zijn hebben we ook Ad, Wil en Cees een kerstgeschenkje gegeven. Zij staan het bestuur bij met advies over de ingewikkelde zaken.

Wij willen de sponsoren en adviseurs bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar!

BEDANKT



De Bosbengels hebben er deze maand weer een extra diploma bij namelijk hun Pietendiploma. Ze hebben laten zien dat ze echte hulppieten zijn. Daken lopen, chocolademunten sjoelen, pakjes omvergooien en schoorstenen bouwen en cadeautjes in de schoorsteen gooien, al bleek er soms eentje iets te groot te zijn. De Bosbengels hebben het allemaal geoeffend, daarom ook hun verdiende pietendiploma..



De volgende bijeenkomst zaten we al in de kerstsferen. De kinderen hebben de poppen gevuld voor Jozef en Maria en kerstkaarten geknutseld. Lekker verven met de handen/voeten! Zie het mooie resultaat op de foto's.



Om de kerststal avond nog wat extra sfeer te geven, hebben de Bosbengels kerststukjes gemaakt. Met hun meegenomen groen en kerstballen hebben de kinderen prachtige kerststukjes gemaakt.



BOSBENGELS



10 December reikten de familie Plasmans de eerste opbrengsten uit van de "tank en schenk: actie. Bij elke tankbeurt kunnen mensen spaarpunten inzetten voor een vereniging. Deze punten worden omgezet in een geld bedrag.

Via de kassabon van de HEB en de EMTE kun je de punten verdubbelen.

Jong Nederland Diessen wil familie Plasmans en iedereen die punten geschonken heeft aan onze vereniging bedanken voor het mooie bedrag!

Natuurlijk kan ook iedereen in 2016 weer weggeven.



HIEPERDEPIEPERDEPIEP.....HOERA!!!!!!

JONG NEDERLAND BESTAAT **71** JAAR!!

WEL FIJN HE, DAT WE JONG BLIJVEN ;-)



7 DECEMBER

Dag van de Vrijwilliger

vrijwilligers.....



proberen het beste te bereiken....



geven aandacht...



maken SAMEN van "niets iets"



stoppen vrije tijd in het organiseren en regelen van activiteiten



..ontmoeten



..dragen de vereniging JONG NEDERLAND DIESSEN

..zijn duizendpoten!



doen meer dingen dan op een hand te tellen :-)

De bosratten hebben ter voorbereiding op de kerst, hard gewerkt aan de kerststal en genoten van een heerlijk kerst diner. De bosratten hebben dit kerst diner zelf gemaakt. Het bestond vooral uit zoetigheid: cake, wafels, koekjes etc. Tot volgend jaar allemaal!

Groetjes Danny en Suzan !

BOSRATTEN



Ieder jaar willen we als bestuur een grote stap maken in het onderhoud van de bolster, zo kwamen we ongeveer een jaar geleden op het idee om onze vuurkuil aan te pakken. Deze was echt aan onderhoud toe. Namens Jong Nederland zijn Joep en Luc hiermee aan de slag gegaan. Omdat we als vereniging behoorlijk beperkt zijn qua budget hebben we een idee van de Rabobank avond toegepast. Onder het mom van "durf te vragen" zijn we actief op zoek gegaan naar iedereen die ons hierbij kan helpen. In plaats van de taak als totaal aan te kaarten op Facebook en de Bolsterbode, hebben we losse taken gemaakt en hiervoor mensen benaderd. Denk hierbij aan het leveren van metselzand, metselen en het leveren van beton.

Het resultaat van dit plan is nog beter dan we zelf verwacht hadden. Veel vrijwilligers van zowel binnen als buiten de vereniging stonden klaar om ons te helpen met het realiseren van dit plan. Wat voor ons ook heel erg welkom was, zijn de sponsors. Elk onderdeel van de vuurkuil is gesponsord, dus als vereniging zijn we super goed geholpen door bedrijven en vrijwilligers. Om onze sponsors te bedanken hebben we een bord gemaakt waarop de namen staan, zodat iedereen die bij de Bolster komt weet wie ons geholpen heeft.

Sponsors en vrijwilligers, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!

Zoals jullie waarschijnlijk ook gezien hebben in het najaar bij de hart voor uw club actie is dat we bezig zijn met het opnieuw bestraten van de oprit naar de Bolster toe. Dankzij jullie hebben we van de Rabobank een mooi bedrag gekregen om hiermee te beginnen. Hopelijk krijgen we hierbij net zoveel steun van iedereen als dit jaar. Wij zijn hierdoor in ieder geval zeer gemotiveerd geraakt.

Verder hebben we dit jaar voor de tweede keer onze kerststal gemaakt. Alle leeftijdsgroepen maken een gedeelte van de stal of de entourage wat bij hun mogelijkheden hoort. Zo leren de kinderen dingen maken en samen werken. Voor ons is het gaaf om te zien hoe iedereen hieraan mee werkt. Ook hierbij is de kern van onze vereniging goed zichtbaar: van niks samen iets maken waarbij iedereen een bijdrage levert op een passende manier.

We gaan ons ten volle inzetten om van 2016 net zo'n jaar te maken als 2015.

Ward Broeders

Het idee hadden we niet zelf bedacht, maar "beter goed gejat dan slecht verzonnen" gingen we op **5 december** de Knerten laten "werken" als SINTER-SONG-WRITERS. Song-writers, maar dan van, je raad het al, een Sinterklaas nummer.

Binnen een uur moesten de teams een nummer schrijven, instuderen en er een clip (dansje, toneelstukje) bij maken. Een pittige opdracht?! Niet voor de enthousiastelingen die er stuk voor stuk in slaagden een hip en vrolijk sint nummer te showen!

12 December zijn we aan het knutselen geslagen. Als Knert groep waren we dit seizoen verantwoordelijk voor een kerstengel en herders voor in de Kerststal. We hielpen ook de Bosbengel groep met het afmaken van de Jozef en Maria pop. Tineke, de mama van Knert Esmee kwam nog een interview afnemen voor in De Uitstraling.

De week erop zijn we weer aan het knutselen gegaan. Maar, we maakten totaal iets anders en het leek eigenlijk niet echt op knutselen! De **19^e december** mochten de Knerten stronken zagen in het bos (van al omgevallen bomen) die ze daarna "omtoverden" tot kerstengelen.

De foto's van de Knerten staan op: fotoalbum.eu/jndknerten

KNERTEN



Het is winter en ondanks dat we niet echt winterweer hebben denken we nog niet al te veel aan de zomervakantie. Toch zijn we met Jong Nederland al wel zover dat we dingen voor het kamp aan het regelen zijn.

Al drie jaar zijn we op zoek naar een kamplocatie voor 2016! Ja, dat lees je goed, al drie jaar. We hebben al een locatie voor 2017 en voor 2018 en 2019 zijn we in overleg. Maar, zoals er al stond, voor 2016 was het drie jaar zoeken.

De druk werd groter en groter en we schakelden via social media de hulp in van anderen bij het vinden van een geschikte locatie.

Geschikt?! Ja! Een waar we mogen kamperen, die niet te duur is, die nog vrij is in de kampweek, liefst niet te ver weg, voldoende en nette sanitaire voorzieningen etc. etc.

We kregen verschillende tips binnen waarvan we bij een aantal al wisten dat deze niet meer te huur zouden zijn voor de kampweek. Twee tips waren bruikbaar en beide locaties hebben we bezocht.

De een was een half uurtje vanuit Diessen. Een ruimte voor als we een "regenweek" zouden krijgen, een klein veldje. Niets mis mee. Maar, toen, locatie twee. Verder weg, maar... Een geweldig veld voor alle groepen, voldoende sanitair, veel ruimte voor alle groepen mochten we een regenweek hebben met kamp, fijne locatie ..kortom, perfect! Of, toch niet?

De twijfel slaat toe, de afstand ..dat is toch wel een "dingetje".

Uit ervaring weten we dat het niet altijd gewaardeerd wordt als we iets verder weg op kamp gaan. We hebben zelfs ooit de vraag gekregen of we wel wisten waar we mee bezig waren toen we naar Limburg gingen (uit nood, vijf maanden voor het kamp nog moeten regelen aangezien de oorspronkelijke locatie dubbel geboekt was. En dan te bedenken dat iedereen bijna twee jaar vooruit boekt en er niets meer vrij was).

We peilden wat meningen van ouders en vrijwilligers en kwamen tot de conclusie om toch voor de tweede optie te gaan.

"Kamp is geen gevangenis". Wanneer een kind naar huis wil proberen we hem/haar positief te motiveren om te blijven. We gaan na wat er aan de hand is en zoeken daar waar mogelijk naar oplossingen. De locatie kan een kamp maken en breken, we weten zeker dat bij optie twee de kinderen een beter en leuker kamp gaan krijgen.

We kunnen NU bekend maken waar we heen gaan op kamp!
KAMPEERBOERDERIJ de FLEUREN (De MORTEL)

KAMP-24 t/m29 juli 2016

In januari beginnen we met de voorbereidingen/het draaiboek en later in het seizoen zullen de uitnodigingen rond gaan.

We hopen dat veel mensen rekening houden met het plannen van de vakantie en er veel leden meegaan op kamp!

PS: Op kamp gaan: de Bosbengels, Knerten en Frekkels. De Bosratten en de BBC draaien een eigen kamp op dezelfde locatie. 24 juli t/m 29 juli 2016

KAMP 2016







Het zit er weer op, al staat de stal er nog wel en zijn de poppen nog niet verregend!

De kerststal avond was minder druk bezocht als vorig jaar maar wel weer erg geslaagd. Vrijwilligers zorgden ervoor dat alles op tijd klaar stond terwijl ze tussendoor ook lekker friet hebben gegeten samen). De kaarsjes waaiden steeds uit, er was regen op komst maar we lieten ons niet kisten!

Uit de vele positieve reacties trokken we de conclusie dat onze stal "er wel mocht wezen" ;-)

Voor iedereen was er drinken en wat lekkers en de kids vermaakten zich rond het kampvuur terwijl de oudere gezellig stonden te kletsen.

Helaas begon het na een tijd echt te regenen en zijn we eerder de boel op gaan ruimen. Toen we daar mee klaar waren was het droog en hebben we nog tot laat gezellig met de vrijwilligersgroep bij het kampvuur gezeten

Via deze weg wil ik alle leden en vrijwilligers bedanken voor het maken van de stal en de poppen en de inzet tijdens de kerstavond (dag)

Hoe gaaf is het als een wens al weer voor de 2^e keer is vervuld!



Namens alle vrijwilligers van
Jong Nederland Diessen
Wensen wij iedereen fijne
kerstdagen toe
En het allerbeste voor 2016!





Voor iedereen die zich verveeld in de kerstvakantie. De enige echte BOLSTER STAL. Je kunt hem maar vast hebben voor kerst 2016 ;-)

de bolster.

BY THE COMPANY





de bolster.

