

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen - 2017/2018 - 121 Juni, 2018





Terugblikken

*Wat hebben we toch veel meegemaakt!
Weet je nog van..*

Clichés die je om de oren vliegen
*Een seizoen is zo om
De tijd vliegt voorbij*

Het seizoen zit er weer op, op het kamp na.

Het einde, dat is het niet, er start na de zomervakantie
gewoon weer een seizoen, gelukkig!

Hopelijk tot dan!

Voor nu eerst, veel leesplezier met deze Bolster Bode

Leukste herinnering van de knerten

Het kanoën

Op zaterdag 23 juni 2018

Om half 11 moesten wij bij het schoolplein zijn

En daar stond de huifkar ons op te wachten.

Toen renden we vol gezelligheid naar de kanoboederij.

En daar stond iemand ons op te wachten en kregen we een uitleg.

En Tigo en Geert gingen als eersten toen ik en Sien en daar na Yente en Britt daarna Esmee en Iris daarna Raf en Hidde daarna Kim en Madelon.

Ik en Sien waaren iets te ver gevaren maar kim en Madelon konden ons nog net in halen.

Maar Tigo en Geert waren heel ver weg.

Wij gingen alvast met de huifkar terug naar de kanoboerderij daar gingen we even omkleden en daar stond de opa van Hidde alweer met de huifkar te wachten want hij moest nog meer mensen vervoeren met de huifkar.

En hij bracht ons naar de zwaan.

Want we hadden met de foto wedstrijd een prijs dat we bij de zwaan mochten gaan eten.

Maar Tigo en Geert waren nog steeds niet trug.

Om half 3 waar en ze eindelijk trug

En om half 3 konden we eindelijk gaan eten.

Dit was het avontuur op het water.

Groetjes Rafke Gijsman





ik ben een
bikkel

Bolsterbode juni

Op 7 juni was er wandel vierdaagse en hadden we daardoor niet veel kinderen. Met de kinderen die er wel waren maakten we heerlijke speculaaskoekjes. We moesten het deeg zelf kneden en daarna vormpjes uit halen. Terwijl de eerste lading in de oven lag kon de tweede lading gemaakt worden. Het begon al lekker te ruiken, naar de koekjes. Nadat de koekjes in de oven waren geweest was het heerlijk smullen van de koekjes.

De week erna gingen we knutselen en maakten we onze eigen frisbees met kartonnen bordjes. Terwijl we aan het knutselen waren, werd er volop gekletst over van alles en hoe goed iedereen radslagen kon. Dus hop even de gymzaal in om de kunsten aan elkaar te showen! En daarna weer hard aan het werk voor de frisbees, toen deze klaar waren was er nog even tijd over. Omdat we enkel meiden hadden kwam de make up doos op tafel, we lakten nagels en maakte elkaar op. Terwijl andere nog lekker verder knutselden.

21 juni speelden we verschillende spelletjes buiten en binnen. Iedereen mocht zijn lievelings spelletje uitkiezen. Dus speelden we verschillende spelletjes zoals verstoppertje, slingertikkertje en museumpje. 28 juni de laatste keer Bikkels voor dit seizoen weer. Het was heerlijk weer, dus tijd om met water te spelen. Maar eerst hadden we voor de Bikkels nog een verrassing in de Bolster was voor iedereen een cadeautje verstopt. Dus dat werd zoeken voor ze. Toen iedereen zijn cadeautje had, mocht deze open gemaakt worden. Voor iedereen een mooi shirt met het logo van Jong Nederland en op de achterkant ik ben een Bikkel. Wat dat zijn onze Bikkels wel!

Er was nog genoeg tijd om met het water te spelen we deden buikschuiven, een mini watergevecht en parcours wie meeste water naar de overkant bracht met een spons. Dat was het dan alweer. Op naar kamp en daarna tot het volgend seizoen!

Dankjewel Bikkels voor jullie gezelligheid en enthousiasme van het afgelopen seizoen.

We gaan er op kamp een leuke week van maken met z'n alle!

TANK & SCHENK CHEQUE

Peut Plasmans Diessen schenkt

€230,49

21 juni Peut Plasmans

Wie tankt bij Peut Plasmans mag na het betalen een x aantal punten geven aan een deelnemende vereniging van de Tank en Schenk actie.

Hoe meer liters er getankt worden, hoe meer punten te vergeven zijn. En, met een kassa bon van de Emte (€50,-) of van de Heb (€25,-) kunnen deze punten ook nog eens verdubbeld worden.

De punten worden omgezet in geld. Het gespaarde bedrag word elk jaar uitgereikt aan de verenigingen. Dit jaar is Joep het geld op gaan halen namens Jong Nederland Diessen. De actie blijft lopen, dus mocht je gaan tanke...wij zijn blij met de punten!

Dank je wel aan iedereen die de punten aan Jong Nederland Diessen geeft!





Minioren 16 juni

Voor Evelien en Elin was het de laatste keer groepdraaien en een aantal Minioren gaan volgend jaar naar de Maxioren groep.

We hebben de hele middag ons vermaakt met een kampvuur, zand en water (Modderdag). Er werden modderdorpen en kastelen gebouwd en er werden bossen (gras) aangelegd langs de rivieren van het mini wereldje waarin de Minioren deze middag even leefden.





Slootjesdag 9 juni 2018

Samen met de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek (en omstreken) en Hengelsport vereniging 't Turkaa organiseerden Jong Nederland Diessen voor de tweede keer de Slootjesdag.

De Slootjesdag is om alle basisscholen kinderen uit de gemeente Hilvarenbeek kennis te laten maken met de drie organiseerden verenigingen. Iedere vereniging presenteert zich door een aantal activiteiten te organiseren in, rond en op het water.

Op zaterdag 9 juni kwamen er 45 kinderen uit de verschillende dorpen uit de gemeente naar 't Turkaa.

Jong Nederland Diessen verzorgden de onderdelen vlotvaren en magneetvissen. Ook de activiteiten voor de kleuters hadden een flinke scheut Jong Nederland onderdelen.

Verschillende vrijwilligers hielpen mee met de organisatie van deze dag. En een nog groter deel was aanwezig om op deze dag te helpen en te ondersteunen bij de programma's.

Het was een zeer geslaagde dag, enthousiaste deelnemers, prachtig weer en leuke activiteiten maakten de keuze voor het organiseren van een 3^e editie niet moeilijk!

Voor meer informatie en de foto's van de afgelopen edities kun je terecht op: <http://slootjesdagdiessen.jouwweb.nl/>

Website Jong Nederland Diessen

Al verschillende jaren hebben we met de vereniging een website, sommige zullen er bekend mee zijn, andere wellicht niet. Vandaar dat we hem weer eens onder de aandacht brengen.

<http://jongnederlanddiessen.jouwweb.nl/>

Op de website staat alle informatie die belangrijk en nuttig is voor leden en ouders over het groepdraaien, de district activiteiten, de extra activiteiten buiten het groepdraaien om (kamp/district activiteiten) en contact gegevens.

Mis je toch iets op de site? Laat het ons weten!

Jong Nederland Diessen

HOME

DE BOLSTER

ALGEMENE INFO

CONTACT

GROEPEN

VRAAG EN AANBOD

AGENDA EN ACTIVITEITEN

BOLSTER BODE



f Delen P Pinnen

JONG NEDERLAND DIESSEN

SPORT en SPEL, CREATIVITEIT EN BUITENLEVEN

HUTTEN BOUWEN, QUIZ, TIMMEREN, ARMBANDJES KNOPEN, BOSSPEL, SPEURTOCHTEN, WIJKSPEL, KAMPVUUR, VERVEN, KAMPEREN, UITDAGINGEN, GYMZAAL SPELEN, UITSTAPJES, KLIEDEREN MET MODDER, FILMPJES MAKEN, KNUTSELEN, VISSEN, BOSGOLF, PIONIEREN, SCHMINKEN, WATERSPEL, en nog veel meer!



Kun je niet hard rennen?

Of ren jij juist soms te hard?

Kun je niet goed een bal vangen?

Of wil jij te graag de bal hebben?

Heb je "twee linker handen"?

Of ben jij juist lekker creatief?

Zing je vals?

Of ken je juist alle (kampvuur) liedjes?

Bij Jong Nederland Diessen kan en mag iedereen mee doen!

We gaan niet voor het winnen...

we doen alles voor ons plezier!

We gaan niet voor de "beste" en er zijn

hier geen "minst goede"...

We gaan en doen alles samen!

Iedereen heeft een talent..en die ontdek je bij

JONG NEDERLAND DIESSEN

Ze lopen niet in zeven sloten tegelijk

"Samen uit, samen thuis", waar we ook heen gaan, wat we ook doen, als Knertteam voelen we ons verantwoordelijk voor "onze Knertjes.

Moederkes voelen we ons niet, eerder tantes...of nog beter, de grote zussen van de groep!

Al denken we, ondanks dat we geen moeders zijn, we wel bijna "ons Knertjes" als "ons" beschouwen.

Onze, inmiddels pre-pubers, zijn niet anders gewend dan dat we ze nog even spreken en welterusten wensen voor ze gaan slapen op toernooien, weekendjes en kampen.

We zorgen voor programma's, zorgen dat niemand iets tekort komt en leren ze op de Jong Nederland manier ook meer dan 101 belangrijke dingen.

Elke seizoen, zo na de zomervakantie zien we dat de broeken weer korter zijn geworden (de benen langer) en de snoetjes steeds meer wijzer de wereld inkijken. In de paar weken dat we de Knerten niet zien missen we ze en blij zijn we dan ook als ze allemaal weer op komen dagen voor nieuwe avonturen.

De avonturen worden steeds wat stoerder natuurlijk. Zelf wat klaarmaken op het kampvuur is en blijft voor veel Knerten een favoriet programma en "ach laat ze lekker doen, ze lopen niet in zeven sloten gelijk". Met een blaas op de vinger draait de wereld nog steeds zijn rondjes door.

Zelf op pad met een wijkspel in Diessen, "moet kunnen, ze gaan ook zelf op pad en ze lopen niet in zeven sloten tegelijk".

Loslaten heet dat, en ook wij als leiding doen dat. Weloverwogen bedenken wat wanneer kan en natuurlijk voor alles ook een "vangnet" maken zodat onze "pre puberkes" niet te hard onderuit gaan.

Onderuit gaan, dat gebeurt ook. Wanneer ze niet op tijd stoppen met kanovaren bijvoorbeeld en ver vooruit de groep uit het zicht verdwijnen en niet bedenken dat ze te ver gevaren zijn ;-)

En dat onderuit gaan, dat nemen we mee als les. Nadat de bloeddruk van de "wij zijn niet in paniek maar we moeten wel goed gaan handelen" leiding gezakt is als de leden weer gevonden zijn gaan we na wat er gebeurd is.

Als "moeder kloekskes" slaan we figuurlijk de vleugels om het jong heen en na een "zo zou mijn moeder ook reageren moment" vertrekken we met een peptalk naar het volgende avontuur met in ons achterhoofd...dat soms 1 sloot al voldoende is om in te lopen. Zeven hebben wij er niet nodig ;-)

Als Knertgroep maakten we weer zoveel mee dit seizoen. Geen een district uitstapje hebben we gemist, we hebben uitstapjes gemaakt, heerlijk groep gedraaid en avonturen beleefd.

Als "grote Knert zussen met af en toe moederkloek trekjes" zijn we ontzettend dankbaar voor alle mooie, leerzame, grappige, stoere momenten van dit seizoen.

Via deze weg willen we daar al "ons Knertjes" bedanken, KAAI BEDANKT KNERTEN!

Ook zijn we erg blij met onze Knert ouders over wie we zeker niet hoeven moederen maar waarmee we werken als een team! Ook zijn zij belangrijk in de communicatie en sfeer in de groep.

Een aantal Knerten gaan helaas stoppen...maar, eens een Knert, altijd een Knert!

Madelon en Kim



Knerten, Juni 2018

Op **2 juni** werd de groep gesplitst in groepjes. Elk groepje zou een aantal vragen en doe opdrachten maken die we in zetten in het tweede deel van de ochtend, een mega Knert quiz. De Knerten hadden een gezellige ochtend, maar niet met de quiz, ze vermaakten zich tussen door met geinen, kletsen en gek doen!

9 juni kon Diessen een heel klein beetje meegenieten van het groepdraaien. De Knerten kregen een vragenlijst mee waarvan de antwoorden te vinden waren in Diessen.

Op **16 juni** konden we van af de zijlijn genieten van de Knert groep! Geweldig hoe de groep de opdracht uitvoerden. In twee groepen mochten ze kampvuur recepten bedenken, een boodschappenlijstje daarbij maken, afspreken wie de boodschappen zou doen en wie het kampvuur vast zou maken. Dit liep gesmeerd! Het budget van €5,- per groep was prima en in de winkel werkten de twee teamcaptains samen om te bekijken hoe ze zo voordelig mogelijk alles konden inslaan. Er werd keurig rekening gehouden met diëten en allergieën, hier hebben we ons totaal niet mee hoeven bemoeien! De vuurtjes waren behoorlijk vlot aan en er werd goed nagedacht over hoe de gerechten gemaakt moesten worden. Iedereen werd door iedereen betrokken bij de activiteit en de hapjes werden ook geproefd door de "tegen party".

Het Knert uitstapje als seizoen afsluiting viel op **23 juni**. "Opa Jozef" bracht ons naar de Reuselhoeve waar we gingen kano varen, dat was me een avontuur! Als afsluiting aten we tafelfriet bij de Zwaan in Diessen. Dit hadden we nog tegoed van de Diesselfie-wedstrijd prijs.



Knert uitje, 23 juni 2018

Klaar voor het avontuur stonden de Knerten op 23 juni klaar bij de Basisschool. Jozef hoefde niet te wachten, de leden zaten zo in de huifkar die we regelden voor het uitstapje. Heerlijk, samen op pad, beetje kletsen onderweg en muziek draaien!

Op locatie kleden een aantal zich snel nog om voor de kano's het water in gingen. In tweetallen vertrokken de leden naar het eindpunt waar we elkaar weer zouden treffen.

De tocht was hilarisch al hoorden we soms hier en daar wat gevloek als een van de kano's weer het riet ingevaren was. Gelukkig kon er daarna ook weer gelachen worden.

Riet, dat was er in overvloed. Het was net een grote jungle waar we door heen gingen met zijn alle. Het water was niet diep waardoor we een aantal keer ook stranden met de kano's.

Toen we op het eind twee Knerten kwijt waren heeft Jozef de groep naar Diessen gebracht met de huifkar waar een aantal "opgetrommelde ouders" hen opwachten. Madelon en Kim zijn de twee gaan zoeken en toen ook zij terecht waren en we, heel lief door een andere ouder, naar Diessen gebracht waren konden we allemaal genieten van heerlijke tafelfriet bij de Zwaan.

Het was een echt avontuur!



Hoe heet je?
Hoe heet jou leiding?
Bij welke groep zit je bij JN?
Hoe lang zit je al bij JN?

Wat vind jij zo leuk aan JN?

Als jij iets mocht kopen,
Voor Jn wat zou dat dan zijn?

Wat zou jij met JN wel
willen doen?

Wat is jou lievelingsspel?

Speel je liever binnen
of buiten?

Wat is jou mooiste/
leukste moment bij
Jong Nederland?

Wil je verder nog
iets kwijt?

Hanna Verhoeven
Gijs, Levi, Luc, Romy en Marielle
Bij de Frekels
Dat kan ik niet eens meer herinneren, ik weet
wel dat je er opdag vanaf toen zat ik erbij.

Dat het zo verschillend is de ene keer speel je
andere keer heb je een dropping.

Misschien een tv, als je dan niks te doen
kun je gewoon even tv kijken.

Ik wil nog wel een keer gaan zwemmen
met de groep. En nog een kamp extra.

Ik heb niet echt een favoriet spel.

Dat ligt aan het weer, als het koud is zit ik
liever binnen.

Ardennenkamp van afgelopen jaar, dat vond ik
echt heel leuk.

Ik hoop dat ik nog lang samen met mijn
vriendinnen op de jeugd kan blijven.



Seizoenafsluiting Jong Nederland

Op 29 juni hadden we voor de allereerste keer een gezamenlijke seizoenafsluiting met alle groepen samen. Iedereen die zich opgegeven had kwam op tijd naar de Bolster waar de groep verdeeld, gemengd, werd over kleine teams.

Elk team ging de wijk bij de Bolster in voor een viertal spellen die door de organisatie vooraf al klaar gezet waren.

Bij elk spel zat een vrijwilliger en met elke groep liep een vrijwilliger mee.

Er werd een kruiwagen parcours gelopen, een kapla toren gebouwd, een knikker/ballen baan gebouwd vanaf een klimrek en "gekatapult" met een net en ballen.

Fanatiek deden alle teams hun stinkende best bij elk onderdeel zoveel mogelijk punten binnen te harken. Het Team van Mariëlle heeft de meeste punten bij elkaar gesprokkeld en mag zich dus kampioen noemen.