

BOLSTER-BODE

Jong Nederland Diessen-2019-2020--Nov. 138



Deze maand is veel ondernomen en georganiseerd bij Jong Nederland.
Vele zullen van jullie, een deel meegekregen hebben zoals de Halloween avond.
Ook werd er binnen de groepen weer van alles geknutseld hiervoor. Waarbij bij andere groepen Sinterklaas centraal stond want die is ook weer in het land.

Maar buiten het groepdraaien en de Bolster waren er nog meer activiteiten.
Want de afdelingsraad, en de introductie cursus werd ook gehouden. Samen met andere Jong Nederlanders vergaderen, discussiëren en ideeën op doen.

Fijne pakjesavond

& alvast

Fijne feestdagen!



Minioren, November 2019

De programma's die we met de Minioren maken hebben elke maand te maken met een leesboek wat we ook voorlezen. Boeken staan dus centraal.

Daarom gaan we ook eens per seizoen naar de bieb. Sommige kinderen komen er vaker en er zijn kinderen bij die er nooit komen.

Bij de bieb mocht iedereen een mooi boek zoeken wat ze konden lezen of wat we voorlezen. De jongens waren er snel uit, zij zagen een boek met voertuigen en zijn daar in gaan kijken.

Er werd ook gepuzzeld en gespeeld met de spellen op de hele grote tv.

Voor iedereen was er wat te drinken geregeld en wat te snoepen en voor we het wisten was het weer tijd om terug te gaan naar de Bolster.





De Bikkels, November 2019

7 november maakten diegene die nog niet klaar waren met hun naambordje deze af. Terwijl de andere blokjesvoetbal speelden of een leuk stukje voor de maxiorendag schreven. Daarna speelden we met z'n alle James Bond spel. We moesten over banken lopen, over kasten lopen terwijl je moest uitkijken dat je niet werd afgegooid. Jammer genoeg ging de tijd snel voorbij en iedereen hielp goed mee opruimen.

14 november waren er verschillende niet in verband met een studiemiddag. Er waren bijna net zoveel jongens als meisjes, dus speelden we de jongens tegen de meisjes. Het bekende letterspel en op het matje gespeeld ook werden er andere spelletjes gespeeld vooral met samenwerking. Iedereen was erg fanatiek en uiteindelijk werd het een gelijkstand

21 november sinterklaas is weer in het land. Dus traditiegetrouw bakten we pepernoten. Nadat de pepernoten in de oven zaten kon iedereen een zakje versieren om de pepernoten in mee te nemen. Alles moest gepoetst en afgewassen worden. En net op tijd waren alle pepernoten klaar, en kreeg iedereen zijn eigen zakje mee naar huis.

28 november nam iedereen een cadeautje mee. We speelden het dobbelspel. Alle cadeautjes werden naar rechts gegeven dan weer naar links en onderling geruild en uitgepakt. Terwijl alle cadeautjes open waren, begon de spanning toe te nemen en werd er gejaagd op hun favoriete cadeautje.

De tijd was om en uiteindelijk ging iedereen vol tevreden naar huis. Nog heel even speelden we in de gymzaal een spelletje

Maxiorenochtend

Zondag 3 november gingen we naar Hapert naar maxiorenfestival. Na even wachten mochten we naar binnen, waar wat springkussen en spelletjes stonden te wachten. Met elk spelletje wat we haalden, konden we aan een draaischijf draaien waarbij we geld konden verdienen. De Bikkels haalden alle spelletjes, maar helaas geen geluk in het draaien!



Maxioren dag

de datum van de dag was 03-11-2019. HET was in HAPERT Bij de tref. HET THEMA was circus, de spelletjes waren super leuk hier heb je een paar voorbeelden.

- * skeiterijden en * eendjes vangen
- * memory
- * spiraal
- * ballen gooien
- * boog schieten
- * cavia race
- * kanstjes op het springkussen
- * suikerspin eten
- * stokken vangen
- * raddraaien

HET WAS SUPER LEUK!!!

GROETJES DE BIKKELS

10 november afdelingsraad

Luc, Anke en Kim zijn namens Jong Nederland Diessen/ Jong Nederland District de Kempen naar de afdelingsraad van Jong Nederland geweest. Deze vindt eens per seizoen plaats bij een van de afdelingen van Jong Nederland. Alle afdelingen zijn welkom om te luisteren naar de plannen, mee te denken over bepaalde zaken en het opdoen van informatie en achtergronden daarvan.

Na de agendapunten volgden een pauze met lunch die werd verzorgd door afdeling Jong Nederland ASG waar we deze keer te gast waren.

Na de pauze was er een workshop over het werven van vrijwilligers waar we vooral het uitwisselen van vraagstukken erg fijn vonden. Sparren met andere afdelingen werkt motiverend en zette ons weer aan het denken op een andere manier.

Het was een interessante gezellige dag.

**Jong
Nederland**





Knert overnachting 8/9 november

De planning was anders, vandaar dat we moesten improviseren. Eigenlijk zou de spooktocht georganiseerd worden op 8 november. Met de Knerten zouden we dan na het opruimen bij de Bolster blijven om de avond gezellig af te sluiten.

De spooktocht werd verzet naar de 22^e..de overnachting niet.

Gelukkig hadden we nog wel een idee. De leden wilden heel graag een spooktocht zonder leiding. En waar je achteraf hoorde dat ze het niet bedoelden zoals wij hem hadden gepland en dat het niet eng was, hoorden we de 8^e november toch heel wat leden gillen en zagen we hen zenuwachtig druk doen.

We stuurden de Knerten op pad en deden als of ze een spooktocht kregen. De fantasie sloeg al op hol bij een aantal leden...terwijl er geen spoken verstopt waren. Wij, de Knert leiding wachtten iedereen op bij de Bolster met een fijn kampvuur. Daar vonden sommige het toch wel grappig "een spooktocht ZONDER leiding". Wij kregen nog even de uitleg hoe ze een komende spooktocht willen met daarbij dat ze eigenlijk nergens bang voor zijn (dat gaat dus voor ons een echte uitdaging worden)

Iedereen pakte zijn chips, koeken etc. en ging gezellig bij het kampvuur zitten. De Knert jongens gingen als eerst naar de hobbyzaal waar een scherm neergezet was. Zij hebben een bedbioscoop gehouden terwijl de Knert meiden buiten bij het kampvuur hebben gedanst en gezongen.

De groep had zelf bedacht dat ze 8 uur wilden slapen en gingen om 23:10 uur naar bed. Binnen 15 minuten was het stil en zoals het gaat met pre pubers...was het in de ochtend ook nog lang stil.

Toen iedereen wakker was zijn we wat gaan maken voor de spooktocht. Om 11:00 uur was het afgelopen.

Knerten, November 2019

Zowel de 2^e, 9^e als de 16^e november hebben de Knerten de spooktocht avond voorbereid. De leden wilden graag een spooktocht organiseren maar moesten er zelf nog even inkomen in wat ze dan precies zouden doen en maken.

Met wat hulp van de vrijwilligers zijn ze aan de slag gegaan en werden ze steeds fanatieker.

De 22^e wisten ze wat ze moesten doen. Alles was goed voorbereid en samen hebben de Knerten met de andere leden en vrijwilligers vlot alles weer opgeruimd.

Natuurlijk merken we dat onze leden aan het puberen zijn, des te trotser zijn we dat we in goed overleg en samenwerking steeds tot leuke mooie dingen komen.

23 november waren er maar een paar Knerten. De andere hadden zich netjes afgemeld. We speelden roulette! Het was spannend daar de Knerten het spel echt goed speelden en risico's durfden te nemen.

De 30^e november bakten we mini pizza's. Pita broodjes werden belegd nadat er saus op was gedaan en gingen daarna de oven in. In de tijd dat we wachten hebben we een spel gedaan waarbij de Knerten in een rij stonden en elkaar na moesten doen. Grappig en een lastige opdracht zo bleek.



De Minioren zitten in de auto en zingen Sinterklaas liedjes..

*Zie ginds komt de stoomboot...
...hoe huppelt zijn paardje en hij dekt op en neer....*

Uhm...wat doet het paard?

We zitten op de terugweg in de auto. Het gaat over huisdieren, dus in belangstelling vraag ik wat voor huisdieren hebben jullie?
Nouja een paar katten, kippen en we hadden een haan. Maar papa zegt dat ie naar een camping is gebracht, (omdat hij ruzie maakten met de kippen) maar ik denk dat hij in de winkel ligt.

Het gesprek bij de Knerten gaat over telefoontjes (GSM is oubollig woord blijkbaar).

Ik vraag me hardop af hoe ze in de oertijd de dag doorkwamen zonder GSM. Een van de Knerten zegt dan adrem, *die hielden gewoon een platte steen tegen hun oor.*

Twee Minioren hebben het over verkleed kleding. Een van de twee verteld dat haar vriendinnetje een hele mooie bruidsjurk heeft. De andere vraagt daarop "ow, is ze al getrouwd dan" waarop het antwoord komt "ja, ik denk het wel".

Ik vraag dan "hoe oud is jou vriendinnetje".

"Al 5, ik denk bijna 6"





SPOOKTOCHT BIJ DE BOLSTER

Jong Nederland Diessen Diner Speciaal

Een aantal leden van Jong Nederland Diessen wilde graag een spooktocht organiseren. Voorgaande jaren hadden de oudste groepen er een gemaakt. Nu wilde de Knertgroep dit graag doen. Om de oudere leden niet te passeren werd met hen eerst overlegd of zij al plannen hadden of aan wildeN schuiven in de plannen van de Knertgroep. Na weken voorbereiden was dan op 22 november DE spooktocht avond.

Het viel nog niet mee, onderdelen verzinnen voor een spooktocht. Met wat hulp van de vrijwilligers werden de Knerten steeds enthousiaster. Een thema plan werd wat uitgewerkt en iedereen kreeg een rol in het geheel. Er werd geknutseld in de weken vooraf wat er voor zorgde dat de Knerten op de spookavond precies wisten wat de bedoeling was en hun eigen knutsels terug zagen in de tocht. Een aantal Frekkel en Oekel leden kwam ook helpen, net als een aantal vrijwilligers. Het thema was 'Jong Nederland Diessen Diner Speciaal'. Klokslag 19.00 uur kwamen de eerste gasten die door de 'obers' werden ontvangen bij de poort van de Bolster, de

locatie waar ze met de vereniging zijn gehuisvest.

De 'obers' namen de gasten mee naar hun tafel. Om daar te komen was er een mini-tocht door het bos waarin de gasten juist afgeraden werd door de kinderen, om verder te gaan. Er zou gevaar dreigen. De gasten kwamen uit in de gymzaal waar door een schaduwspel een slachtscene te zien was. Van vervelende kinderen werd soep gemaakt. Door het grote doek, met daarachter een felle lamp en toneelspelers leek het een beetje op een film op doek. In de volgende ruimte werd het eten opgediend. Aan een lange tafel stonden twee stoelen. De tafel stond vol, de kaarsjes brand-

den en de kroonluchter zorgde voor nog iets meer licht. Midden op de tafel stond een schaal, deed de ober de schaal omhoog werden de gasten verrast door een levend hoofd (een kind dat zogenaamd opgediend was tussen schijfjes komkommer).

In de laatste ruimte, de keuken die er door de lichteffecten al wat spookachtig uitzag, werd in pannen eten bereid. Vooral kinderen werden gewaarschuwd te gaan... voor zij zelf in de pan zouden gaan.

Aan het kampvuur kreeg iedereen een kopje bloedsoep met ogen (tomatensoep met ballen) voor ze weer huiswaarts keerden.

De opkomst was niet groots al zijn ze blij met 79 bezoekers. De tocht was niet heel erg eng voor iedereen maar grappig... ook goed! Ze kijken terug op een geslaagde avond en gaan binnenkort van start met de voorbereidingen voor de Kerststal-avond.

Inhoud

- Het landelijk Jong Nederland (ins en outs)
- Jouw afdeling
- Leeftijdskenmerken
- Programmeren en spel
- *Lunch*
- Probleemgedrag
- Jezelf, Jong Nederland en de andere leiding
- Arbo en veiligheid
- Ongewenste intimiteit en het beleid van Jong Nederland
- Tips voor beginnende leiding
- Afsluiting → evaluatieformulier, certificaat, groepsfoto

Introductie cursus

Dit seizoen hadden we maar liefst drie introductie cursussen gepland binnen district de Kempen. Bij twee van deze cursussen namen vrijwilligers uit Diessen deel. Romy, Liesbeth, Niels, Luuk, Gijs en Elia hebben een certificaat behaald.

Zij kregen informatie over verschillende punten, gingen in gesprek met vrijwilligers van andere afdelingen en deelden tips en ervaringen.

De introductie cursus is een verplichte cursus binnen Jong Nederland.

Wij zijn blij dat deze vrijwilligers de cursus gedaan hebben en hebben begrepen dat in ieder geval 5 van de 6 vrijwilligers ook een waardevolle bijeenkomst vond.



Wie ben jij?
Merle van Gils

In welke groep zit jij bij Jong Nederland?
De Minioren

Mijn leiding is..... Kim, Niels en Suzan

Wat zijn de leukste dingen om met de groep te doen?
Een gracht maken met water en vies worden!

Heb je al een keer iets grappigs of gekks meegemaakt?
Dat papa en mama heel hard moesten lachen toen ik met een vol geschilderd gezicht thuis kwam.

Als jij de baas bent bij jong Nederland Diessen dan....?
Gaan we een kampvuur maken.

Als je heel veel geld had, wat zou jij dan kopen voor bij de Bolster? Speelgoed om mee te spelen.

Hoelang blijf jij, denk je, bij Jong Nederland ?
Dat weet ik nog niet.

Dit wil ik nog kwijt; Ik wil de groetjes doen aan Benthe en Elin die altijd met mij naar de minioren gaan.





De Bosbengels, November 2019

7 november de Bosbengels hebben zich heerlijk in de gymzaal uitgeleefd. 14 november knutselen voor het horrordiner verschillende oogjes en lampjes hebben we gemaakt daarna nog in de gymzaal lekker gespeeld. 21 geen groep gedraaid omdat 22 nov het Halloween diner was. 22 nov Halloween diner wat had de organisatie het goed voor elkaar een mooi decor onze kids hadden genoten. Ook de vele leden fantastisch hoe die zich ingezet hadden ontzettend bedankt. 28 nov pannenkoekgourmet gedaan wat hadden we lekker zitten smikkelen het leek erop of sommige heel de dag nog niets te eten hadden gekregen ze bleven lekker door eten tot alles op was.